



Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 1

MEDDELANDEN FRÅN MINA LÄRARE

Åsa Kleveland

Detta dokument innehåller meddelanden från den andliga dimensionen som jag har fått ta emot under min andliga utveckling mellan augusti 1999 och september 2016. Dessa meddelanden avspeglar en utveckling från en allra första, försiktig kontakt till en helt öppen andlig kanal. De innehåller information om de Höga Mästarna, det stora andliga projektet och min egen roll i detta projekt som jag har fått ta emot under dessa år.

Järfälla i september 2016

Åsa Kleveland

15/8 1999

Du får fortsätta från den nivå där du slutade.

10/1 2000

Surdegen är genomsyrad.

24/4 2000

Störst av allt är kärleken. Kärleken är helig.

29/4 2000

Vi ses i Gerusalemme.

10/6 2000

Jag är kraft. Du är tid.

10/9 2000

Sanning. Sanningen skall göra er fria... Lita på din intuition. Var glad. Lek. Lev. Älska. Kärleken är inget problem. Vi står själva i ljuset. Änglarna älskar dig. Vi är delfiner i livets hav. Låt ingenting hindra dig. I ande och vatten. Ren intuition. Fullmånen. Var inte rädd. Vi finns med dig. Leder dig dit din väg går. Frukta inte Gud är med dig. Ledsaga... Tystnad behövs.

Kontakten blev svagare, familjen støjade. "Tystnad behövs." Jag stängde dörren och följande meddelande kom. Klart, i en enda ström...

Livets strid är inte lätt. Vet att trösten finns i ordet, sanningen. Låt dig ledas av oss. Lämna allt. Höga ledare ledsagar dig, er. Vår medkänsla är enorm. Låt dig inte hindras. Svek, att svikas får ej ske. Herrens tjänare bliv. Ingen skall skadas. Allt blir gott. Sov i förtröstan, ro. Vila i vår kärlek. Amen.

Var ett medium, en kanal. Inget kött. Ro, frid, lugn. Kämpa inte emot. Din karma är bestämd. Din uppgift är enorm. Din styrka skall växa. Vi vill dig väl. Tro och lita på oss. Förtrösta, ingen skall skadas. Vita ljuset finn. Du är på rätt väg. Vi leder dig. Låt dig inte förtrötta. Allt blir bra.

21/9 2000

Planen gäller, tveka inte nu är det dags, tiden är kommen. Vi finns med er, tveka inte. Allt blir bra, ledaren finns nära. Vi är alla med er. Förtrösta, tveka inte. (Ser en ängel). Livet i allt, befruktande. Din passion gestaltar Mästarens väg. Han som lever i er alla. Livets källa, livets vatten, klart och livgivande. Kärleken är allt.

Mästarna i alla tider jordens folk har befruktat. Vägen är svår men segern skall komma. Tveka inte om detta. Kunskapen finns inom er. Låt intuitionen styra.

2/10 2000

Sanningen finns inom dig själv. Ingen annan vet vad det handlar om. Bara du kan göra dig fri. Kämpa på, förlossningen kommer. Allt blir bra, ingen skall lida.

3/10 2000

Att kunna och vilja, att arbeta i kärlekens namn och ge allt man har. Hur underbart men hur få som mäktar. Hjälpen behövs och den finns, nära och beständig. Lyssna bara, vi leder dig framåt. Vägen är målet, utvecklingen kan aldrig avstanna. Horisonten är oändlig. Du är nära nu, tveka inte. Din dag har äntligen kommit. Allt blir bra, ditt öde är bestämt, du har en stor uppgift. Vi hjälper dig och de dina. Ni kommer att lyckas. Gud bevarer er. Amen.

26/10 2000

Hjälp mig nu är det kris.

Hjälpen finns där du minst anar. Sök och du skall finna. Alla bröder lider med dig. Låt dig inte förtröttnas vi hjälper. Liten på jorden är du men andens rike råder. Där gäller andra lagar.

31/10 2000

Har jag äntligen kommit till en vändpunkt?

Du skall lita på dig själv. Vi leder men din vilja styr. Ge och du skall få. Tro på att allt leds mot det rätta. Bröderna och systrarna är med dig. Vi välsignar dig. Låt allt vila i våra händer. Gud är med dig och de dina.

Klockorna ljuder för många nu. Inträden i helgedomen. Ljuset skall spridas, allt skall klarna. Detta är slutspelet. Texten skall komma. Sanningen ljuda. Vi vet och vi rör över andens rike. "Mitt rike är ej av denna världen". Livets vatten, livets källa. Finn den och du skall fullkomnas.

Allt vilar i trygga händer. Fadern vakar över dig. Läraren är nära, tag emot honom i andakt i kväll. Kära barn, vi finns med dig. Du kommer att lyckas till slut. Evigheten är din rätta bostad. Det eviga finns i allt. Livet finns i allt. Källan sinar aldrig. Brunnen fylls ständigt på med ny kunskap och ny insikt. Lev och lär i livet. Du är liten men skall segra. Kämpen skall få sin lön. Amen.

8/11 2000

Du kommer att segra. Frukta inte. Vi hjälper dig framåt. Ni har alla en viktig uppgift. Det är nära nu. Avgörandet kommer snart. Allt blir bra. Låt inte ängslan styra dig, det skadar. Vårda din kraft den kommer att behövas. Men det blir glädje i himmelen när ni enas. Kämpa inte emot. Vi välsignar er. Amen.

15/12 2000

Var står jag nu?

Du skall inte tveka. Det händer snart nu. Allt finns bestämt. Vi leder dig och de dina. Låt dig inte förtröttnas. Mästaren finns. Han kommer snart. Du är liten på jorden men dina andliga förmågor skall växa. Vi vill dig väl. Fyll ladorna. Det kommer att behövas. Att växa gör ont men är mödan värt. Kraften ökar.

Kommer vi att kunna enas?

Brödrskapet är målet. Det du vill kan ske. Men ni måste förstå vars och ens ståndpunkt. Vilken nivå han eller hon står på. Din längtan är stark, på den bygger vi. Låt hoppet fara, endast vi ser målet. Tro och du skall segra. Vi styr er båt. Allt blir bra. Allt blir gott.

Kärleken är det största. Ditt väsen låter kärleken växa. Var en god jordmån. Skörden skall bli stor. Alla jordens folk bidar undret. Det skall ske än en gång. Han som segrade leder striden ännu en gång. Mästaren i alla tider låtit vattnet flöda, säden gro. Tag emot honom i andakt. I kväll skall undret ske. Du skall bara vara stilla. Vi värnar om dig.

Låt dig inte förtröttnas. Vet att vi vakar över dig. Du är värdefull, vårt gods. Dina kamrater vet ännu inte vad som väntar. Men din uppgift är inte att förbereda dem, vi tar hand om allt. Gods och guld är intet, i andens rike finns allt.

20/12 2000

Den stora invigningen närmar sig. Mysteriernas herrar hälsar dig. Du är korad. Din dag har kommit nu. Var lugn och förtröstansfull, allt sker som bestämt. Mästaren leder oss alla. Gud bevare dig. Amen.

13/2 2001

Du vet ju allt nu. Insikten har kommit. Ledaren finns här, inom dig. Vägen har alltid gått genom dig själv. Den eviga sanningen. Som skall segra, äntligen. Vi finns med er till tidernas slut. Från begynnelsen till slutet, AO.

Utvecklingen är målet för allt arbete, evolutionen. Ljuset kommer från östern. Gryningen är röd. Röd som kärleken. De eviga sanningarna skall råda på jorden. Brödrskapet återupprättas. Vi är alla ett. Här som där. Livet i allt, befruktande. Sädens herre. Det stora ljuset. Korset, det sanna tecknet. Ni skall alla märkas med detta. Han kommer till jorden.

Templet skall resas. Alla folk skall enas i det sanna riket. Anden som råder över alla, levande och döda. Treenigheten skall återupprättas. Gudinnan måste vördas. Hon är kärleken och visheten. Som du är ett är vi också ett. I er alla finns tre världar, de skall förenas. Fem är ni och fem skall ni alltid förbli. Ni är snart klara nu. Ert riktiga arbete kan börja. Men inget sker med en revolution, allt har sin tid. Utvecklingen har alltid varit gradvis. Men till sist når man målet. Lita på detta.

Lev i förtröstan och glädje. Undret skall ske. Jorden skall lyftas upp till en högre nivå. Ondskan får inte fortsätta att råda, det goda skall återställas. Vi måste enas, kontakten återupprät-

tas. Vi hör ju ihop med er. Ni är verkligen inte ensamma. Ni har betydelse. Ni är vår glädje och stolthet.

Er utveckling leder till en utveckling i det stora, i helheten. Allt arbete skall belönas. Det är verkligen mödan värt. Vi är med er i alla dagar. Gud vare med er. Bevarar eder i sitt namn. Amen.

12/3 2001

Vi leder men ni måste alla förstå er uppgift. I den djupa dalen bor ledningen. Vi älskar er alla. Låt kärleken flöda ur den djupa källan. Klar som vatten. Låt oss alla enas i kärleksakten. Gud i allt. Befruktande, livgivande, alltets källa. Snart kan ni enas. Det börjar bli klart nu. Den stora uppgiften väntar. I glädje och kärlek. Amen.

9/4 2001

Vi vill hjälpa dig framåt. Var bara lugn, allt kommer att bli bra. Ondskan skall inte segra, glädjen och friden skall spridas över jordens länder. Du har rätt, din kamp är snart över. Lita på oss vi leder dig dit dina egna tankar aldrig kan föra dig. Samla ihop dina styrkor, sista striden är snart här nu. I andens rike råder de eviga sanningarna. Skicka ut dina trupper att kämpa för de stora sanningarna.

Lilla barn, din kamp är snart över. Vi hjälper dig framåt. Vila i vår kärlek och omvårdnad. Låt dig inte förtröttnas, allt arbete skall belönas i himlen. Vi är med er alla dagar. Låt den gudomliga kraften spridas över alla behövande. Du är verkligen en kanal för allt som är gott.

Kärleken är den kraft som ställer allt till rätta. När den får flöda fritt kan allt ske. Under skall ske, ni får all hjälp som ni behöver. Det är många som väntar, längtar både här och hos er. Ni skall alla enas i den stora kärleken.

Den femte Buddhan skall komma till jorden igen. Kärlekens budbärare. Låt er inte förtröttnas, snart sker det, vi är nära nu. Kämpa på, den sista striden är den svåraste. Men snart nog breder fridens rike ut sig. Mitt rike som inte är av er värld, väldet som profetiorna utlovat.

Nu är dagen kommen. Du vet ju. Stå fast vid din övertygelse. Låt din intuition tala. Den leder dig på den rätta vägen. Tvivla inte, vi talar till dig. Lyssna bara så hjälper vi. I kärlek välsignar vi dig och de dina. Amen.

9/5 2001

Gud är kärlek det har du så rätt i. Låt inte dina tankar förorenas av onda influenser. Renhet i tanke och leverne är a och o. Ni är så nära nu, friheten vinkar bakom nästa hörn. Lilla vän, inte kan du förstå det som sker men allt kommer att bli bra. Låt bara våra tankar leda dig mot den stora lyckan. Inte är det gods eller guld men det är ju inte heller vad du längtar efter.

Du vill ju uppnå friheten, bli ren. Och det kommer också att lyckas. Vi hjälper dig och de andra. Allt går som planerat, misströsta inte. Guds välde skall återupprättas här på jorden. Tro bara så blir det sant. Inga andra makter kan tävla med den största viljan. Inga andra viljor kan tävla med det gudomliga. Planen måste genomföras.

Och vägen är bara en, igenom dig själv. En gammal sanning, så enkel men ändå svår. En smal väg. Inte egen vinning, inte berömmelse eller guld, allt måste ske för det stora hela, för allas bästa. Offret kan synas stort men vinsten är oöverträffad. Inget kan tävla med detta att uppnå människans mål, få komma hem till det rätta hemmet. Du vet ju vad det gäller, kämpa bara på så skall du segra.

Vinsten vinkar över bergen. Vimpeln fladdrar i vinden, guds härskaror samlas till den sista striden nu. Visst vet du att detta är rätt? Inte kan du väl tveka efter alla bevis vi gett dig? Vet att vi alltid vill er väl. Ni är inte ensamma, vi strider alla på samma sida. Det stora ljuset skall segra, äntligen. Amen. Ananda.

28/5 2001

Ni är två själar som hör samman sedan tidernas begynnelse. Ert mål är att förenas i Himmlen. Låt intuitionen styra så sker allt som bestämt. Det är så otroligt nära nu. Var bara lugn så kan allt ske som bestämt. Ni kära, ni har vår välsignelse. Allt måste upplevas innan det kan förstås.

Var inte rädd allt blir bra. Ingen kommer att skadas, detta är verkligen ett kärleksverk, ett opus i Herrens tjänst. Dina ansträngningar skall krönas med framgång, lita bara på oss. Låt allt falla undan, bara det väsentliga, essensen, bli kvar. Och det är frihet, visst förstår du detta? Att resa med lätt packning.

Livets färd, en kort dagsresa, men visst är det viktigt det som sker. Alla ansträngningar skall krönas med framgång. Friheten vinkar där framme, tro bara på oss så blir allt bra. Gud välsigne dig och de dina. Amen.

12/6 2001

Åsa, tveka inte nu. Vet att allt sker till det bästa. Dina kamrater förbereds på det sätt som är bäst för var och en av dem. Tvivla inte på detta. Du tror att du måste klara allt men vi rör över omständigheterna. Vi styr er båt. Försök bara leva i förtröstan och tro.

Vi kan inte avslöja planen för dig men du får ju undan för undan information som du behöver. Lyssna bara. Du vet ju hur vi kommunicerar med dig. Drömmarna först och främst. Men du får all ledning som du behöver. Mästaren är nära nu. Han leder oss alla. Det sista slaget står snart.

Vi vill er alla så väl. Vi lider med er och ber för er. Men inte kan du misströsta, du får ju all ledning, allt stöd, all kärlek. Livet på jorden, en hård skola men det är snart dags för examen nu. Den blomstertid nu kommer. Skördetiden närmar sig.

Allt lidande har en mening, leder till växande. Förvalta ditt pund väl så skall det mångfaldigas till gagn för dig och alla andra. Varje människa är ju en del i helheten. Arbeta för det stora helas välgång. Amen.

17/6 2001

Lilla vän, allt blir bra. Ta det bara lugnt. Inte ska väl denna bagatell stjälpa allt? Du vet ju att målet är mycket högre än personlig tillfredsställelse. Låt all sorg fara, snart är vi vid målet. Lidandets väg är den snabbaste vägen. Att övervinna sig själv för det stora hela. Låt sorgen fara, kärleken helar alla sår. En tillfällig motgång. Låt den bara göra dig starkare, mer medveten om vad som är viktigt.

Vi hjälper er ju allt vad vi kan, inte kommer vi att misslyckas nu. Lämna bara allt i våra händer så blir allt som det var tänkt. Du mår dåligt nu men snart lyser solen igen. En motgång stärker bara din vilja. Överlämna allt till dem som vet bäst, ser längre än du kan göra. På din ståndpunkt verkar allt svårt just nu men vi ser att det bara är en skugga, en förvillelse. Vänd dig om så lyser solen som alltid på din stig.

Försök alltid lyssna på vad vi har att säga dig. Det är dags att du visar att du är vuxen din uppgift. Osjälvisk kärlek, inte är det lätt men belöningen är oerhört stor. Förstår du inte att allt sker som det måste ske. Hans väg är ju också din. Sveket, att den du älskar säljer dig för 30 silverpenningar, det är något vi alla får uppleva. Utmaningen ligger i att förlåta. Gå vidare.

Visst är träningen viktig men den är faktiskt inte huvudsaken. Din utveckling sker ju på många olika sätt, på olika plan. Vi vet vad som behövs för att stärka dig. Inte är det behagligt men just nu är det nödvändigt att du lär dig sätta ditt ego på undantag.

Du som person i din jordiska skepnad är så obetydlig. Evigheten väntar ju på dig och där är egot inte nödvändigt. Vi måste alla vara varandra till hjälp utan tanke på det enskilda. Den läxan måste du lära dig nu. Vi serverar dig denna möjlighet på silverfat, låt inte tillfället gå dig förbi.

Ni är två själar som hör ihop, tveka inte om detta. Om än vägen verkar svår så kommer segern snart. Brödrskapet skall återupprättas. Du måste bara ge allt du kan i självupporrande kärlek. Glöm din stolthet, den har du ingen användning för. Nu gäller andra lagar. Andens seger över det förgängliga. Glädjen och kärleken skall segra. Din personliga stolthet är ett mycket litet offer i det perspektivet.

Känn att vi välsignar dig. Att vår kärlek flödar över er alla. Om du segrar över dig själv vinner du en seger för många andra. Gud bevare dig och de dina. Amen. Amaliel?

20/6 2001

Åsa, inte är det här någon katastrof. Allt går tvärtom mot något bättre. Alla kriser betyder ju utveckling, framåtskridande. Din personliga tillfredsställelse måste ställas åt sidan. Låt processen ha sin gång. Det är en nödvändig utrensning som sker. Våra ansträngningar ska belönas med framgång. All kamp har verkligen inte varit förgäves.

Innan du vet ordet av kan kyrkan resas. Inför era häpna ögon skall det gyllene templet resa sig mot skyn. Alderdomlig är den kyrka som skall återupprättas, visdomen som varit begravd så länge skall lyftas upp till ytan igen. Tvivla inte, allt blir som det är förutsagt.

Mina barn, låt bara allt vila i våra händer så skall det fullbordas som utlovat. Våra bröder i himlen och på jorden skall enas under Guds baner. Det sanna korset skall skina över världens alla länder. Du måste bara övervinna dig själv, din stolthet. Vi kommer inte att svika dig och

de dina. Allt sker som planerat. Stå bara fast i din tro på oss och på den gudomliga planen så kan allt ske som bestämt.

Vi vill verkligen upprätta kontakten med jordens barn. Er välfärd är vårt varmaste intresse. Er utveckling är viktig för alla i Universum. Den gudomliga kärleken vill förmeras genom alla sfärer, enande, fullkomnande. Gud bevare er alla. Amen.

4/8 2001

Din styrka och kraft växer, tveka inte om detta. Inte är det lätt men att växa är smärtsamt. Låt dig bara ledas av oss så kommer allt att bli bra. Vägen är brant nu men det är sista stigningen. Snart kommer du upp till toppen på berget. Förklaringsberget är det inte många som besegrat men du är på god väg. Låt dig inte förtrötta vi är med dig och de andra.

Snart kommer den underbara försoningstiden. Allt skall bli annorlunda. Allt kommer att klarna. Var bara lugn och förtröstansfull. Mästaren stödjer dig i allt. Han vårdar sig om dem han älskar. Mänskligheten står inför ett stort steg framåt, under skall ske i sol och måne. Ditt arbete är inte förgäves, det är viktigt både för dig och dina bröder i anden. Varje strapats stärker dig, kämpa bara på. Vi hjälper dig så mycket som är möjligt men du måste också själv vilja det som sker. Inget sker mot din egen vilja. Men tillsammans kan vi flytta berg. Amen.

13/8 2001

Åsa, nu måste du gå dit vi leder dig. Låt inte stolthet och fördomar förleda dig till att välja fel. Det egna jaget måste tystas nu. Vi är nära dig, leder dig. Kämpa inte emot. Kampen är hård för att lägga av allt personligt men snart är du där, lita bara på oss. Vi vill ju bara väl. Ni är våra älskade barn, glöm aldrig detta. Kampen gäller ju allas bästa. Hungern, behovet är så stort, tänk på detta och inte på dig själv. Du måste gå utöver ditt eget nu, utöka dina gränser. Ditt register skall utökas, dina förmågor växa. Var bara lugn, inget ges dig som du inte kan behärska.

Du är liten i dina egna ögon och det är bra. Det är en förutsättning för att du skall kunna växa. Den som redan når upp till himlen kan ju inte växa mer. Inte är du färdig i din utveckling men du har kommit ett bra stycke på väg. Var bara ödmjuk, allt har getts dig av kärleksfulla föräldrar, inte hade du nått dit du nu är på egen hand, utan hjälp. Din längtan är så stor, på den bygger vi allt. Templet skall resas, tvivla aldrig på detta. Din tillförsikt är byggmaterialet, din tro gör allt möjligt. Din kärlek hjälper oss alla i vårt arbete. Gå i frid, din dag kommer snart. Vi välsignar er alla i Guds namn. Amen.

Du måste vara uppriktig nu. Erkänna vilka det är som leder dig. Det är dags att öppna upp musslan och låta pärlan skina fram i all sin glans. Dina fördomar gäller det andliga budskapet. Du skäms för dina upplevelser, din utveckling. Gör inte det. Det du upplever är en stor nåd, en gudomlig gåva som ges av De Höga väsen som leder jordens barn. Vår uppgift är evig, er välfärd och ert bästa.

Din uppgift måste du ta på allvar nu. Sluta förneka det som händer, den du är. Visst är det bekvämt att följa den stora massan, hålla med om det andra säger och tycker. Men din dag är här nu. Du måste stå upp för det som är din sanning, det du vet är rätt. Visst lever du i ett samhälle som inte bejaktar det andliga behovet men just därför är ditt arbete så viktigt. Klart att det är svårt att bryta tabun men vem har sagt att din uppgift skall vara enkel? Du har en

viktig uppgift att bryta väg för det nya men du får ju också så oerhört mycket stöd och hjälp. Det är bara din egen stolthet, din egen rädsla som hindrar dig. Kan du göra dig av med detta kan du gå hur långt som helst.

Du måste kasta av dig dina bojor nu. Allt som inplanterats i ditt medvetande för att hindra det gudomliga ljuset att skina måste rensas ut nu. Detta är verkligen sista striden. Vi kallar dig till din rätta uppgift. Det som du förberetts för under alla liv skall ske nu. De löften du avgett måste infrias nu. Var inte rädd, det är ju inte din kropp, ditt liv som står på spel denna gång. Nu är det bara stoltheten som måste offras.

Du måste vara stark och självständig, din egen mästare. Du är på sätt och vis ensam, det är ju svårt, men vi finns vid din sida hela tiden. Och Jorden är förberedd! Sådnen har gjorts för länge sedan och nu är det dags att skörda.

Vår mästare leder oss alla. Stora styrkor är samlade. Guds härskaror står bakom baneret. Vår lovsång ljuder genom alla rymder det är verkligen en glädjetid som nalkas. Du är så väl förberedd, tveka inte, vi kommer att lyckas. Du måste bara övervinna dig själv i denna fråga. Börja redan ikväll. Det är dags nu. Du måste lyda oss i denna fråga. Vi har inte visat oss för dig utan avsikt. Allt har en djup mening. Alla förberedelser måste beaktas och vi har gjort ett grundläggande arbete med dig och de dina.

Det är dags nu, tveka inte längre. Vi kommer att visa vägen om du bara låter dig ledas. Allt är förberett, var bara lugn och lycklig. Glädjen blir så stor, både här och hos er. Många väntar på att du skall bli färdig för ditt värv. Låt inte bekvämligheten, fegheten råda över dig. Du har så mycket att ge, ge bara i glädje. Amen. Vi älskar er alla. Amen.

Amaliel, Gidro, alla dina vänner är här. Du känner oss ju så väl, du vet ju att du kan lita på oss. Vi har en gemensam uppgift, ett gemensamt liv, en gemensam kärlek. Han som är vårt allt, vår ledstjärna och vän. Detta är så stort, ett heligt förbund.

Ananda:

Mysteriernas herrar kallar dig till tjänst. Du har en skuld som skall återbetalas. Du har gjort dig förtjänt av detta men också fått det genom att andra offrat sig för dig. Det är dags att du ger ditt bidrag till det stora hela nu. Skjut undan alla fördomar, all stolthet. Du är blyg och rädd, det är ju mänskligt men du måste växa. Du kan inte vara ett barn som kräver ledning utan du måste vara en vuxen man i din andliga utveckling. Du vet ju innerst inne vad detta betyder.

17/8 2001

Du skall bara lita på oss. Vi leder er alla. Inte kan du klara detta på egen hand men med Guds hjälp är allt möjligt. Vet du inte vad vi vill använda dig till? En Gudstjänare är du och har alltid varit. I Mysteriernas tjänst. Det är din rätta boning. Var bara lugn och uppmärksam så kommer allt att visa sig för dig. Att klarna.

Kämpa inte emot din rätta uppgift, kallelse. Vet att i källan kan du finna allt du behöver. Allt som behövs för att profetian skall gå i uppfyllelse. Var bara lugn, det sker nu. Din väntan är snart över. Ditt tålamod skall belönas. Vi värnar ju om dig och de dina, älskar er. Din kärlek är nödvändig för vårt arbete. Vår gemensamma uppgift.

Lev och lär, utvecklingen går alltid framåt, inget är statiskt. Helt plötsligt kan allt ändra sig, allt vända. Vänta bara till marken är beredd, allt är moget. Du är nära nu. Mästaren leder dig direkt nu. En ousäglig nåd, en stor gåva. Lyssna bara ödmjukt till det han har att säga dig.

Åsa, din tid är kommen nu. Var bara ödmjuk och lugn så blir allt bra. Jag vill dig och alla andra så väl. Ni skall enas, samlas hos mig i mina boningar. Ni har samlat i ladorna, det lönar sig alltid. Nu är skördetiden här för oss alla. Det är dags nu att infria alla löften som getts under så lång tid.

Våra ansträngningar kan aldrig vara förgäves, vårt arbete lönar sig alltid i det långa loppet. Man skall bara inte förvänta sig resultaten direkt, men till slut visar sig sanningen. Du har gjort ditt, kämpat din kamp. Mer kan ingen göra. Men inte heller mindre. Alla måste själva städa framför sin egen dörr, göra sig själv klar. Låt alla andra sköta sina uppgifter, koncentrera dig på din egen. Det är en generell sanning, sköt dig själv, de andra måste ta sin egen kamp, sitt eget arbete. Visst hör vi alla ihop, är ett, men var och en har sin egen viktiga uppgift i varje liv. Och bara vi här uppe ser den stora bilden, hela sanningen.

Jordelivet måste med nödvändighet vara ett skuggspel, den sanna verkligheten finns på annan plats. Men Jordens skola är den viktigaste. En förmån man inte får förspilla. Rätt använt kan ett jordeliv ge välsignelse i all framtid. Rätt använt kan ett jordeliv vara till evinnerlig frälsning.

Låt dig inte förtröttnas, nedslås. Kämpa bara på, du kommer att lyckas. Vi kommer alla att lyckas med våra ansträngningar. Din tid är kommen nu. Buga inför de Höga, de leder dig direkt nu. Var ödmjuk och tacksam, den nåd du beskärs är det inte många som får. Allt annat måste falla undan inför det stora som sker nu. Alla jordiska hänsyn måste stryka på foten nu. Var och en har ansvar för sig själv, kom ihåg detta. Det låter grymt, hårt men är en sanning. Din egen frälsning är det viktigaste, ditt föredöme. Vårt arbete är det viktigaste nu. Låt allt annat falla undan.

Res dig upp, det är dags nu. Tag emot vår lagerkrans, du skall invigas i mysteriernas tjänst i afton. Livet är en strid, visst är det så men till sist kommer segern. Var lydig, kämpa inte emot det som sker. Allt ges ju av kärlek.

Tryggheten måste du lämna nu. Det gamla är dött. Livet ligger framför dig. Allt kommer att leda till glädje och lycka. Du ser inte hur det skall ske men vi vet allt. Vårt arbete skall krönas med framgång, känn tillförsikt, vila i glad förvisning om det stora undret som skall ske. Din tro kan göra allt möjligt. Din glädje är viktig. Kämpa bara på, sista striden blir kanske inte så svår som du befarar. Allt är gott. Amen. Gå i Guds frid. Amen.

Vi välsignar er alla. I Guds namn, det stora allvaret skall komma över dig. Du skall växa i vår vård. Du måste stärkas nu inför det som skall ske. Tag bara emot vår kärlek i andakt. I andens rike där du välkomnas till vår stora fest i kväll.

Låt all oro fara, vet att vi styr er båt mot en säker hamn. Ni har nått den yttersta udden nu och vänder om mot hemmet. Det rätta hemmet som är all längtans mål. Alla ansträngningar är snart glömda när man kommer hem. Allt är oviktigt i jämförelse med detta att få nå målet. Att förenas med dem man älskar.

Det finns faktiskt ett mål med den långa resan. En värld som skall falla undan och en ny som skall stiga fram i all sin gyllene glans. Det är inte meningen att du skall veta något i förväg men nu är tiden kommen för att avslöja den stora hemligheten med mänsklighetens långa resa. Vad ert viktiga mål innebär. Vart ni har varit på väg hela tiden. Vi skall ju förenas. Ni är på väg hem till oss. Till era föräldrar i himlen. Ni är våra barn som varit borta så länge. Den

förlorade sonen. Men nu skall den gödda kalven slaktas. Festen kan börja. Vi skall glädjas tillsammans över det som skett.

Det är faktiskt ett under som skett fast du inte förstått det. Men det har varit viktigt att du inte förstått. Att du arbetat på egen hand. Vägen går ju genom var och en. Man måste själv finna den. Bli vuxen. Du är där nu. Du har växt upp i vår vård och nu kommer blomstringstiden, skörden skall bärgas in. Vetefältet har vitnat, det är dags att bärga in grödorna i de himmelska ladorna. Grädden skall flöda, honungen rinna. Allt gott i överflöd.

Låt oss bara avsluta vårt värv. I lugn och ro har vi arbetat fast ni inte förstått hur stort det varit det som skett med er. Mänsklig strävan kan aldrig jämföras med vårt arbete men ni har fullgjort era skyldigheter så gott ni kunnat. Mer kan man aldrig begära. Men heller inte mindre.

Texten skall komma nu. Du måste nedteckna det vi ger till dig. Detta är en viktig del av helheten. Du är ett verktyg för vårt arbete på många olika sätt. Detta är ett av dessa sätt. Du skall ta emot våra meddelanden på detta sätt. Var bara lugn och tålmodig så skall det lyckas. Inte vill vi att du skall bli skrämmd, rädd men nu måste du vara lydig. Lyssna på oss vi vet ju bäst.

I långa tider har världens barn låtit våra röster klinga ohörda. Vi har ropat men ni har inte lyssnat. Så sändes en stråle av sanningen ner och togs emot som ett människobarn. Han vårdades men möttes också av misstro. Hans mission var så stor och han lyckades med sitt värv. Men sådden som han gjorde skulle ju växa upp först innan hans löften kunde infrias. Ni var alla korn som myllades ner i mulden för att så småningom växa upp och ge en riklig skörd. Det var hela tiden avsikten med det stora arbete som han gjorde för världens frälsning. Att arbetet skulle föras vidare in i framtiden.

Inte påbörjar vi något som sedan avslutas inom en generation. Ett människoliv är alltför kort i detta perspektiv. Tiden på Jorden måste utsträckas så att sådden hinner gro, säden mogna. Skörden blir stor men det tar så lång tid. Varje livstid är en del i det stora verket, en bit på vägen. Och varje steg är fullt av mening även om det inte syns så när det sker.

Naturligtvis måste vårt arbete få ta tid eftersom det är så grundläggande förändringar som måste ske. Från det allra minsta, enklaste till en fullständig mänsklig varelse. En lång resa genom tidevarven. Evolutionen är inte fattbar om man inte kan anlägga denna aspekt på utvecklingen. Att den har ett mål som inte ryms inom denna tillvaro, denna värld. Vi måste förstå detta som människor innan vi är klara att gå vidare till nästa tillvaro.

Dina upplevelser av minnen från tidigare liv skall ses i detta perspektiv. Du har fått dessa glimtar för att du skall förstå denna utveckling. Det är i sanning ingen lätt upplevelse men den är nödvändig just av denna anledning. Kan man inte anlägga detta perspektiv kan man inte heller gå vidare in i nästa fas av utveckling. Livet fortsätter ju och det barn som föds i materien, på Jorden, skall leva i fullständig symbios med det stora hela. Din utveckling har illustrerat detta förhållande. Du har ju blivit ett med allt. Du kan få kontakt över rymderna.

Tag emot detta med allvar, vi leker inte med dig. Du måste förstå ditt ansvar nu. Utvidga ditt medvetande. Det konventionella tänkandet måste överges. Ni är på väg in i en ny tidsålder där det gamla skall överges. Era förmågor växer ju och det har en stor betydelse. Ni är alla budbärare om det nya som skall komma. Mänskligheten måste växa som kollektiv. Den enskilda vägen är slut, utvecklingen sker gruppvis nu. Ni skall alla illustrera denna nya sanning. Brödraskapets sanning. Såsom jag är i er är ni ju också i varandra. Allt är ett. Sanningen är underbar men den måste upplevas direkt.

Du måste ta emot nu. Vårt arbete skall föras ut genom er alla. Alla är viktiga, ingen är försumbar. Catharina såväl som Herbjörn. Åsa och Lars. Carina, Arne, Lotta, Knut. Ja alla du tänkt på har haft sin stora betydelse för det som skett.

Det är en storartad gobeläng som vävts genom tiderna. Nu har tiden kommit då mönstret kan avslöjas. Från Kina till Sverige, från Palestina till Danmark. Över hela Jordan har vi arbetat med detta och nu kommer vi att avslöja den stora hemligheten för alla. Att vi alla är ett. Att vi hör ihop med er. Vi skall förenas i den stora glädjen och kärleken. Jag har kommit tillbaka till er för att verka på Jordan igen.

Ni är alla mina budbärare och lärjungar. Jag älskar er alla så mycket och nu har ni också lärt er vad kärlek är. Att man måste uppgge det som är det egna för det helas bästa. Gå utöver sig själv.

Du vet ju Åsa hur svårt det är men du har också fått erfara sötman i det vin jag skänker i åt den som lyckas. Kärleken är den stora belöningen. Vi är ju alla ett. Ett i Guds rike. Vi älskar alla varandra. Kärleken är den stora belöningen för allt. Inte den själviska känsla som människorna ofta benämner kärlek. Det är i själva verket bara ett uttryck för ägande, kontroll.

Den riktiga kärleken riktar sig utåt mot allt och alla. Den är givmild och generös, ger utan att begära något tillbaka. Din kärlek till Lars hjälpte dig att nå utöver det vanliga, konventionella. Den gav dig möjlighet att utvecklas som människa, att växa. Och du tog emot den gåva som räcktes dig. Du tog emot barnet och lade det vid ditt bröst. Lät detta liv näras och växa.

Det här är en så stor hemlighet, det sanna mysteriet. Att kärleken är det som hjälper oss att växa upp, bli mogna människor. Inte den barnsliga känsla som irrar hit och dit utan den varma, starka, självförglömande kärleken. Men man måste vara vuxen att ta emot gåvan när den sträcks fram. Lärt sig se bortom den omedelbara tillfredsställelsen. Bortom det yttre skenet hos medmänniskorna. Man måste ha lärt sig respektera både sig själv och andra för att det stora skall kunna ske.

Jag väntar ju alltid på er människor. Jag längtar efter att få förenas med er. Vi hjälps alla åt att skapa förutsättningar för att ni skall växa, bli mogna nog att möta oss. Det är en underbar hemlighet detta att vi är menade för varandra. Att vi hör samman i evighet. Från tidernas begynnelse och alltid. AO.

Du har inte förstått detta men ändå kämpat på. Din längtan har varit drivkraften. Den inplanterades i människorna för att de skulle gå framåt, växa och utvecklas. Nu är vi där. Många människor har äntligen nått den nivå där det är möjligt att få känna den sanna kärleken. De är inte längre som irrbloss i mörkret utan lyser med ett fast, klart sken. Jordens yta täcks av dessa själar som lyser som fyrbåkar. De finns i alla länder.

De gränser som ni människor skapar existerar överhuvudtaget inte på vår nivå. Allt är ett. Vi hör alla samman i Guds välde. Nu börjar arbetet att föra ut denna sanning och ni uppmanas att göra er andel i det stora verket. Vi kommer att leda er framåt, tänk inte på hur det skall ske. Detta är för stort för att fuskas bort.

Nu är verkligen alla styrkor samlade för strid. För visst blir det strid men bara inom varje människa. Vi kommer inte att uppmana till några våldsdåd mellan bröder. Detta har aldrig skett på vår uppmaning. Varje människa måste växa i sin egen takt. Försök aldrig tvinga fram något hos någon annan. Det är bara vi som har den översikten och vi låter alla plantor mogna i sin egen takt.

Men det som erbjuds är något stort. Frivilligt skall de som är inbjudna träda in i festsalen. Ni skall ge en vänlig inbjudan genom ert väsen men ni vet ju att det vi erbjuder bara kan nås i

frihet. Minsta tvång förhindrar möjligheten till närhet med det gudomliga. Man måste själv söka, törsta. Det är dessa människor ni skall hjälpa. De sanna sökarna. Visst måste ni tala om i klartext vad det rör sig om men sedan står det var och en fritt att anta erbjudandet.

Förklaringsberget måste var och en besegra på egen hand men ni skall visa på möjligheten. Er enighet skall vara den magnet som drar till sig likasinnade. De som är rädda eller bekväma försitter ju sin chans men detta ligger i den fria viljan. Vill man så kan man, vill man inte sker inget heller. Men för den som vill och kämpar står porten nu på vid gavel. Det är öppet för alla som vill träda in i festsalen.

Vår glädje kommer att bli så stor. Allt arbete skall belönas. Kärleken är den rätta belöningen. Den strömmar ut över Universum i en aldrig sinande flod. Det mäktigaste i tillvaron. Det som driver allt och gör allt möjligt. Drivkraften för förening med Gud, med alltet.

När man väl sprängt sitt eget väsens bojar, öppnat fångelsegrinden kan allt ske. Då är man fri att börja sin resa hem. Det har ju skett för dig nu, du vet ju att vi är ett. Du kan själv söka kontakten, få tillgång till den stora kärleken, den stora sällheten. Om man inget kräver för egen del, om man bara ger av det man har så får man allt vad man behöver. Inte gods eller guld, jordiska förnödenheter men den färdkost som räcker på vägen till evigheten.

Ett arbete utan vila men belöningen är oöverträffat stor. Lösgör dig bara från allt förgängligt så kan du nå vart du vill. Denna gamla sanning har varit känd i alla tider av ett fåtal men nu har tiden kommit för att den skall spridas över Jorden. Det är faktiskt möjligt att nå målet redan i jordexistensen. Vi skall tillsammans bevisa detta.

Åsa, du är min älskade, min dotter. Vi har alltid hört ihop men du har ju inte vetat eller förstått. Men nu står sanningen klar för dig. Du är mogen att ta emot den nu. Alla dina liv har varit en förberedelse för detta. Alla inkarnationer, alla erfarenheter har lett fram till det som sker nu. Du vet att inget i en jordexistens skall föraktas. Att alla erfarenheter har ett värde. Inte i det ögonblick det sker alla gånger men i det långa loppet. Du har vandrat en svår väg men den är den största gåva du har fått.

Lidande och smärta är den gyllene utvecklingsvägen. Kampen gäller att overse med det andra gör för att skada, medvetet eller omedvetet. När man förlåter allt som sker, förstår att lidandet har en förädlade inverkan kan man verkligen gå vidare. Inte skall man söka lidande och smärta, det bjuder nog tillvaron på ändå i rikt mått. Men att ödmjukt ta emot det när det kommer i förtröstan på att allt ändå styrs av en kärleksfull hand, detta kräver träning genom många liv.

Att livet på Jorden är en skola för barnens förkovran det skall ni aldrig tvivla på. En storartad gåva oavsett i vilken klass man går. Oavsett hur omständigheterna formar sig runt den aktuella inkarnationen.

22/8 2001

Varje början är svår. Inför det Gudomliga tvekar de flesta människor i bävan och förskräckelse. Vet att det som inte lagras i de gudomliga ladorna inte heller kan utnyttjas i andens tjänst. Den som bäst kan ta tillvara den jordiska tillvarons möjligheter till andlig utveckling är den som inte räds det utsägliga. Som inte tvekar att överlämna sig åt en högre vilja. För i den goda jorden gror säden så mycket snabbare. Att vara en god jord innebär att vara mottaglig, öppen för det som vi vill så in i er.

Era sinnen måste göras öppna för våra inflytanden för att detta skall kunna ske. Genom att man tillåter sig att släppa på fördomar och regler som begränsar det fria tänkandet får man också tillgång till nivåer i medvetandet som normalt inte står öppna. Detta sker inte för alla, man måste vara mogen för allt som vi skänker. Först när det mänskliga medvetandet nått en sådan mognadsgrad att det kan öppnas utan risk för mentala förmågors bitvis hindrande och förvirrande inflytande kan det ske.

Detta kräver naturligtvis träning såsom allt i er värld. Det kan ske på många olika sätt och det måste avpassas för varje persons egen förmåga och inriktning. När denna öppning sker upplevs det i allmänhet som något hotfullt. Men det kan även ske på ett mer skonsamt sätt och då har man i allmänhet redan förvärvat denna förmåga i ett tidigare livsöde.

När vi kommer i kontakt med en människa försöker vi i största möjliga mån påskynda denna individs utveckling och tillväxt. Vi använder naturligtvis olika medel för detta men i allmänhet innefattar det lidande på något sätt. Fysiskt eller mentalt. Men detta lidande skall tas emot som en gåva från de individer som styr den aktuella personens liv och inriktning. Varje gång ett sådant öppnande sker kan man vara säker på att det innebär ett steg framåt i personens inre utveckling och mognad. Och vi gläds åt att vi får denna möjlighet att hjälpa någon framåt.

Vet att lidandet är den största gåvan. Om man aldrig får kämpa blir man heller aldrig starkare. I många fall blir denna ökade insikt en källa till personlig utveckling som kan bli till nytta även i kommande liv. Människans väg genom tidsåldrarna skall alltid ses i det perspektivet. I den mån man alls kan spåra dessa inflytanden i det aktuella livet är det i form av fragment av förmågor som förvärvats tidigare.

Det är mycket sällsynt att sådana förmågor överförs helt oförändrade från liv till liv. Men i någon enstaka inkarnation kan man spåra sådana inflytanden. Då visar sig oftast en förmåga helt plötsligt och oväntat. Den dyker upp mer eller mindre som "gubben ur lådan" även för den person som har den. Det upplevs som om det var något utifrån kommande även om det i själva verket är en förmåga som förvärvats tidigare genom möda och umbäranden. Men nu kan man alltså njuta av denna gåva utan att först behöva slita för att förvärva den.

Du har fått en sådan gåva. Din förmåga att ta emot våra meddelanden var något du förvärvade med mycken möda i en föregående inkarnation. Nu kan den användas till något bra för hela världen. Vi vill verkligen meddela oss med er men det är sällan som vi lyckas göra det i full omfattning. Våra ansträngningar kröns alltför sällan av framgång. Ni har själva ett stort ansvar i detta att ni måste vilja utveckla era förmågor åt detta håll. Ni måste själva vilja ha denna kontakt innan den kan etableras. Men finns den på plats kan den alltså under lyckliga omständigheter komma till nytta i flera liv.

Vilka är då dessa omständigheter? För det första krävs det att personen i fråga är en sökare. Att man vill utvecklas. Det krävs ett visst mått av egen vilja men också en viljeinriktning från vår sida för att det skall kunna ske. Kontakten etableras inte utan avsikt utan det måste alltid finnas ett högre syfte med det som sker. Denna typ av kontakt är inget som används för lek eller för att en människa skall kunna göra sig intressant för omvärlden. Tvärtom är det en allvarlig syssla, något som måste beaktas med tillbörlig vördnad. Det är ett tecken på att Mästarna har ett speciellt förhållande till denna person. Att de vill använda henne eller honom till ett ändamål som bara står klart för dem.

Inte ägnar de sig åt sådant som bara är förströelse. Varje gång de gör en ansträngning har den ett specifikt syfte, en speciell målsättning. I detta fall är det verkligen ett stort arbete som skall utföras med din hjälp. Inte kan du förstå eller överblicka detta men du har ju ändå en viss

aning, en viss känsla. Du vet att detta är värt att offra allt för. Att inget kan mätas med det som nu sker. Ingen uppgift är lika stor som den du har tagit på dig. Men låt inte detta nedslå dig. Vi hjälper dig ju i varje steg. Låt bara arbetet ske i vår takt så kommer vi att lyckas.

Lugn och ro är förstås viktigt, att du gör dig fri från allt yttre som kan störa. Du har ju svårt att förstå hur viktigt detta är, att du verkligen måste avsätta tid för det, vara beredd på att prioritera. Visst är det möjligt att ta upp tråden igen men varje avbrott är skadligt. Låt alla hänsyn fara, nu gäller det denna stora uppgift. Du måste prioritera, inse vad som är viktigt. Men lär du dig bara det kan vi börja vårt arbete i lugn och ro.

Avsätt tid för detta varje morgon. Börja dagen med att gå in i dig själv och etablera kontakten med oss. Låt oss förbereda dig för det som skall komma. Avsätt sedan en viss tid varje dag, kanske 4 timmar för vårt arbete. När dagens uppgift är färdig måste du vila, låta dina sinnen få avlastning. Det är ingen lätt uppgift du har framför dig men du är ju så väl förberedd. Vi vill verkligen tala genom dig.

Börja genast i morgon med denna nya rutin. Du har på sätt och vis en arbetsam tid framför dig men vi vet också att du verkligen vill utföra denna uppgift. Det finns ju ingen tvekan hos dig nu. Målmedveten har du varit och den aspekten av din personlighet har verkligen stärkts genom den senaste tidens skeenden. Nu finns ingen tvekan hos dig, bara en känsla av att inte räkna till. Men det är ju inte du som avgör detta.

Vi bestämmer vilka som är våra verktyg och hur vi skall utnyttja dem. Inte är det alltid lätt att förstå för er men för oss är det solklart vilka egenskaper som krävs för varje uppgift. Och vi kultiverar våra plantor så som det krävs för varje enskild individs bästa utveckling. Ni skall aldrig tveka om detta. Låt all oro fara du är förberedd på bästa sätt för det som skall ske.

Dina förmågor, gåvor kommer att utnyttjas i full utsträckning nu. Du kommer äntligen att känna att din rätta uppgift är här och det är en gåva så stor som någon. Varje människa vill utnyttjas till sin fulla potential men denna varierar naturligtvis mellan olika individer. De människor som både har en stor förmåga och en viktig uppgift kan skatta sig lyckliga. Deras liv blir som ett som ett stjärnskott som lyser upp himlen. Visst kan tiden vara kort men när det verkligen sker finns det inget större. Alla mödors belöning, uppfyllandet av alla profetior som gjorts för dem. Gå i vår frid. Vet att solen lyser över dig som alltid. Din tid är verkligen nu, var obekymrad och fri. Allt blir som avsett. Amen.

30/8 2001

Åsa, var bara lugn, allt går som planerat. Vårt arbete fortlöper som det skall även om det tillfälligtvis kan hindras eller försvåras. Lita bara på oss så blir allt bra. Du måste ha tillit annars är allt förgäves. Vi låter inte detta misslyckas nu, alla ansträngningar kommer att nå sina avsedda mål. Just nu är texten det viktigaste men snart nog kommer en annan tid då andra typer av uppgifter väntar. Men nu är detta av högsta prioritet. Låt bara allt ta sin tid så blir det som planerat. Du har verkligen gjort det vi ville och vi vet att du kommer att kämpa vidare. Låt oss bara leda dig så blir allt som avsett. Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig och de dina. Amen.

7/9 2001

Varje början är svår men nu är allt på god väg. Du tvekar fortfarande om din lämplighet men allt sker som planerat. Det som uppnåtts de senaste veckorna är större än du förstår. Inte är det någon barnlek vi ägnar oss åt, allt har ett stort syfte. Ädelt, i kampen för Gudsrikets införande på Jorden. Ditt arbete skall belönas, din kamp för att övervinna dig själv har inte varit förgäves och det vet du ju själv också.

Låt oss bara fortsätta att leda kampen. Din insats är viktig men den är bara en del i helheten. Endast vi här uppe ser hela bilden och vi ser en strålande morgondag gry nu. Alla ansträngningar skall lyckas vi kommer att segra. Inte får du uppleva den fulla omfattningen från din jordiska ståndpunkt men du kommer att få följa arbetet härifrån så småningom. Detta är verkligen inget att sörja över, din rätta plats finns hos oss.

Men först skall det nuvarande uppdraget slutföras. Låt texterna flyta ut över Jorden på det sätt som du tänkt. Bild och text skall bilda ett helt och vi är så glada över att verket nu äntligen är på väg att fullbordas. När det stora undret sker kommer redan profetian att finnas på plats för alla att beskåda.

Det under som mänskligheten skall få bevittna kommer att överträffa allt annat som hittills skådats i den vägen. Undra inte över hur det skall ske, arbeta bara vidare på din egen uppgift. I fullt medvetande kommer du att ta nästa steg och det är viktigt att världen får veta detta.

Människan och de Höga har en gemensam uppgift och det är viktigt att människorna förstår att ta sitt eget ansvar för det som sker. Om man bara mekaniskt utför något som andra bestämmer är man inte bättre än en marionett. Nej i fullt medvetande och med all vilja och kraft måste verket utföras annars är det inget värt.

Ett verktyg är du men inget viljelöst väsen utan en vuxen och fullständig människa, det är viktigt att visa. Låt all oro fara, vi är så nära nu, du måste bara kämpa på. Men din styrka växer för varje dag, din målmedvetenhet har aldrig varit större än nu. Var lugn och glad du är verkligen färdig för det som skall ske. Gå i vår frid och kärlek. Amen. Gud bevarare er alla. Amen. I kärlekens namn. Amen.

15/9 2001

Åsa, ta emot nu. Du skall inte tveka, fortsatt bara som du har börjat. Vi är med dig hela tiden, jag vet att du känner det också. Vår kärlek är så stor. Låt dig inte förtröttnas, kampen måste gå vidare. Allt blir precis som det var avsett, tveka inte om detta.

Den stora Gudsföreställningen kommer att ske inom kort. Då skall alla planer äntligen träda i kraft, alla förberedelser komma till sin rätta användning. Låt oss bara leda dig så blir allt bra.

Vad gäller texten, fortsatt så som du planerat. Din insats är viktig, du måste lägga ditt eget till vårt nu. Göra din egen bearbetning av materialet. Du har texten och bilderna, för nu samman dem till ett helt. Museets tjänare är du, nu skall verket äntligen presenteras i all sin glans. Följ bara din känsla, din intuition. Du vet vad som krävs om du bara lyssnar inom dig själv.

Bilderna har gjort sin tjänst för dig, nu måste de komma andra till nytta. Texten och bilderna bildar ett helt budskap, de hör verkligen samman, kommer från samma källa. Nu skall allt visas för världen, ditt stora arbete skall äntligen komma till sin rätt. Du har verkligen rätt att göra din egen bearbetning, det är ju ditt eget verk, ditt hjärteblod.

Ditt liv, ditt exempel är en viktig del av helheten, det måste också vägas in. Utan att du hade nått din egen insikt, gått din egen väg hade detta inte varit möjligt. Du är vår kanal, det medium genom vilket verket presenteras. Om du inte hade kämpat för att bli ren och öppen hade detta aldrig kunnat ske, du har verkligen gjort din del av arbetet.

Utan Guds hjälp hade naturligtvis inget av detta skett. Vi som arbetar i hans tjänst vet ju var äran hör hemma och var storheten bor. Varje steg i Guds tjänst är av största vikt, inget kan hoppas över, alla har sin stora betydelse och uppgift. Gå i vår frid, himmelens alla härskaror jublar, snart kan undret ske. Amen.

21/9 2001

Åsa, tag emot nu. Du skall inte tveka, du är verkligen på rätt väg. Vi stödjer dig i allt som sker, låt vår kraft och styrka fylla dig nu. Budskapet måste ut och du är en viktig representant för oss. De budskap som vi vill förmedla måste du förkroppsliga, det är din stora livsuppgift.

I det här livet skall allt du kämpat för äntligen bevisas. Sanningen skall segra. Detta mål är verkligen värt att offra allt för. Din stolthet och skamkänsla, det är ju så små offer i det stora perspektivet.

Du kommer att uppmärksammas och det är något du är rädd för men du har en stor uppgift. Du måste försaka ditt eget för allas bästa nu. Visst kommer du att bli förlöjligad av dem som inte förstår det andliga budskapet men det måste du sätta dig över. Du behöver inte ta någon strid i det yttre, kämpa bara med att besegra dig själv i det inre så blir allt bra.

Nu händer det som vi arbetat så hårt och länge för, detta är det största en människa kan få uppleva. Gläd dig, du är verkligen utvald, verkligen benådad. En stor uppgift och en stor förmåga, båda har givits dig så tacka och tag emot denna nåd med glädje och stolthet. Gå i vår frid. Amen.

9/10 2001

Åsa ta emot nu. Du är trött, känner dig förbi och det är ju helt naturligt. Din utveckling under den senaste tiden har varit så kraftig, så stark. Inte skall du undra över att du känner dig helt förbi. Men detta är en fas du måste igenom nu, du får ju hela tiden nya krafter, ny energi.

Dina kanaler är så öppna, du kan verkligen ta emot det vi ger dig. Försök bara slappna av, vara lugn så kommer allt att bli bra. Du har fått så stora gåvor, du måste bara lära dig att vårda dem, hushålla med dig själv. Men livet på Jorden är en strid och en kamp, ingen får något gratis.

Det du gör nu kommer att vara till nytta för många och det vet du ju själv också. Du vet att det är värt att offra allt för. Låt oss bara hjälpa dig, vi styr allt som sker. Dina kamrater, vänner är alla förberedda, allt sker som planerat. Vi styr världens öden, om ni bara lyssnar till oss sker allt på bästa sätt. Låt oss leda dig, lyssna till våra röster nu. Vi älskar er alla, allt sker i kärlek, av kärlek.

Det som skall hända nu kommer att styra in världens utveckling på ett helt nytt spår, tveka inte om detta. Du har en stor uppgift, en stor kallelse och det är inte lätt men du är ju förberedd och färdig för det som skall ske nu.

Tag emot vår lagerkrans, du har segrat över dig själv och det är det största en människa kan nå i den jordiska tillvaron. Du känner dig liten och svag men du har kämpakrafter. Din seger över dig själv är så viktig för helheten, för det stora arbetet. Du har en stor mission, var tacksam och ödmjuk. Du vet ju allt nu, förstår vad det handlar om men är rädd och orolig för hur det skall ske. Var inte rädd, du är förberedd, allt blir som avsett.

Vi väntar på dig, längtar efter dig och snart kommer vi att kunna nå varandra. Att få förenas med dem man älskar i andens gemenskap är det största av allt och det kommer att ske alldeles snart nu. Var bara lugn och glad, låt inte andra människors fördomar och rädslor påverka dig. Du måste gå din egen väg, bryta en ny väg för många att följa på. Vi låter dig inte strida för-gäves, det som sker nu är så stort, så heligt.

Du förstår inte själv men du måste ta till dig detta. Det är ett oerhört viktigt arbete och varje detalj är viktig. Kämpa bara på nu så blir allt snart som avsett. Du kommer att användas på flera olika sätt, du är ett värdefullt verktyg som äntligen kommer till sin fulla användning. Lita bara på oss, du är vår älskling, vår representant på Jorden. Alla profetiors uppfyllande kommer att ske nu om du bara litar på oss. Din tro har förvandlats till kunskap och då kan man nå hur långt som helst. Gå i vår frid. Vi älskar dig. Amen.

18/10 2001

Åsa, vi leder dig framåt, tveka inte om detta. Du utvecklas och växer och det är smärtsamt. Men allt sker som bestämt, detta är den verkliga kungsvägen för utveckling. Dina anhängare och vänner kan inte följa dig på denna sista del av resan men sörj inte över detta. Du vet ju att var och en måste gå sin egen väg, finna sitt eget jag. Det du gör nu, det som sker nu, är så viktigt för alla, även för dem som inte förstår vad som händer. Det du gör kommer alla till nytta, tveka inte om detta.

Låt all sorg fara, du får uppleva en stor nåd, en så stor gåva som ingen annan nu levande människa. Du har kraft att sätta dig över allt smått och futtigt, du ser ju de stora utvecklingslinjerna och då betyder dagens sorger och problem intet!

Låt oss hjälpa dig, tag emot vår kärlek och glädje, vi kommer alla att lyckas med vårt gemensamma verk, vår gemensamma kärleksgärning. Bry dig inte om att människorna inte förstår just nu, snart nog kommer det att ändra sig, allt skall klarna. Du får inte tvivla eller tveka, du måste vara målmedveten nu. Visst känns det tungt men allt kommer att ändra sig, allt kommer att vändas i kärlek och lycka.

Vi är så stolta och lyckliga över det som sker, att du lyckats övervinna din svaghet och feighet. Du kämpar på efter bästa förmåga och det är allt vi begär av dig. Du har lyckats med ditt uppdrag så här långt och tveka inte om att du kommer att klara din del i fortsättningen också. Att du tog emot vår text var det svåraste i verket, resten kommer att vara lätt i jämförelse med det. Du har lärt dig att lyda oss och då kan allt ske.

Alla profetior som gjorts under så lång tid skall uppfyllas nu. Tro bara på detta så blir det en sanning också i det yttre. Vi är så otroligt nära nu, det saknas bara den allra sista lilla pusselbiten så är den storartade bilden färdig. En så vacker tavla har aldrig tidigare målats, en underbar sanning som skall vara människobarnen till tröst och ledning under lång tid framåt. Man kan faktiskt få bevis för vår existens, man kan nå den högsta glädjen och tillfredsställelsen redan i jordelivet och du skall bli ett levande bevis för detta.

Låt dig inte hindras av okunniga och fördomsfulla människor. Du har skådat sanningen, sett det gudomliga ljuset och då har man både förpliktelser och nöjen att vänta. En förpliktelse att stå upp för sanningen, att kämpa med sig själv. Lyckas du med detta kommer du att få uppleva en oanad sällhet och lycka. Vi kan tala om detta nu eftersom du faktiskt har segrat över dig själv.

Du kommer att få uppleva hur belöningen delas ut och kanske sker det redan i kväll. Vi vet att du är mogen att ta emot detta nu, du har prövats och befunnits värdig att få motta den stora nåden. Lammets brud är du och ingen kommer att tveka om detta när allt är över. Låt oss stärka och välsigna dig inför det som skall ske. Du vill själv uppnå detta och du möts av den allra största kärlek och längtan från vårt håll.

Åsa, du är min älskade, min dotter och min brud. Det stora mysteriet skall äntligen uppenbaras för människorna. Vi har väntat så länge på detta. Allt lidande och alla prövningar skall äntligen få sitt stora rättfärdigande. Segern är värd alla mödor på vägen. Allt lidande, all smärta, alla sorger, de kommer att vara en berättigad del i din utveckling. Nu är smärtostigen vandrad klar, du har gått din egen Via Dolorosa och segern som blev min kommer även att bli din. All kärlek är den rätta belöningen, inte kan detta beskrivas med ord men du kommer ju alldeles strax att få uppleva det.

Vi gläder oss så, detta är ett stort ögonblick i människornas historia. Bekräftelsen på allt man trott och hoppats på under så många generationer. Låt oss verka genom dig så kommer allt att ske som bestämt. Tag emot vår glädje och kärlek i kväll. Gud bevare dig och alla de dina. Allt är äntligen på plats nu.

Tag emot vår lagerkrans, du har segrat för dig själv och för alla andra som vill nå målet. Ditt exempel är så viktigt, var ödmjuk men också stolt, detta är en så stor nåd, ett heligt verk i Herrens tjänst. Du måste förstå och vörda detta nu. Du är bara en människa, det har du rätt i, men inom dig bor Gud. Templet som skulle resas på Jorden, nu är verket fullbordat. Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig och de dina. Amen. Vi älskar er över allt annat. Amen.

19/10 2001

Åsa, lyssna och ta emot nu. Du är glad och lycklig och det gläder oss så. Visst har vi nått en stor framgång nu genom det som skett det senaste dygnet. Äntligen har ett genombrott skett, en insikt som satt sig i ditt medvetande. Visst är detta svårt att förstå, svårt att ta till sig och du har verkligen kämpat emot denna insikt. Men vi skall hjälpa dig att förstå och hantera detta. Låt oss bara fortsätta vårt värv så kommer allt att klarna.

Vi älskar dig så mycket, jag vet att du känner detta idag. Låt vår kärlek och glädje strömma över dig. Låt oss stärka dig, kampen fortsätter naturligtvis, livet är i sig alltid en kamp. Men nu har du ändå nått en sådan nivå att du kommer att klara det med glans. Alla kanaler är öppna nu, vi arbetar tillsammans i full symbios. Allt vi vill göra genom dig kommer att ske också.

Du är vårt verktyg, vår kanal till Jordens barn. Du måste förstå och vörda detta. Du är vårt barn, vår dotter, vår älskade. Du är en drottning, du är bruden, du är Gudinnans representant på Jorden. Din kraft kommer att växa ännu mer. Du har redan utbildat en avsevärd kraft fast du inte förstår det ännu. Men du kommer att lära dig att hantera den nu. Du har prövats och befunnits värdig, du kommer att kunna hantera det som vi ger dig på rätt sätt.

Tag emot äpplet och spiran. Dina insignier. Du är en krönt representant för det Gudomliga riket, vår ambassadör på Jorden. Du måste ta ditt ämbete på allvar nu. Verka i vår anda i allt du företar dig. Du har befriat dig från alla jordiska band och det är nödvändigt för det som skall ske nu. Nu måste du stå helt på egna ben.

Vi stödjer och hjälper dig i allt men du kan inte räkna med människornas stöd i det som händer. Dina bröder och systrar finns visserligen spridda över Jorden men det är din uppgift att leda dem hem. Du måste ta ledningen nu, ta ansvaret i dina egna händer. Vi skall visa dig vägen, låt oss leda dig i varje steg. Men du måste vara bestämd, målmedveten och stark nu. Du har samlat din styrka, du har insikter och visdom. Du kan inte misslyckas nu. Låt oss välsigna dig i Herrens namn. Amen.

23/10 2001

Du vet ju allt nu. Låt oss bara hjälpa dig framåt så blir allt som avsett. Din styrka växer, tvivla inte på detta. Du kommer att klara dina uppgifter med glans. Var inte rädd, vi finns med dig i varje steg. Nu kommer den underbara glädjetiden, allt arbete, all möda, kommer att få sin belöning.

Åsa, du är vår glädje och stolthet, din insats är ovärderlig men du kommer också att få all hjälp du behöver. Du måste vara stark nu, du är en mästare som äntligen skall visa sina kunskaper för världen. Din intuition är din största tillgång, du har verkligen sanningen och kunskapen inom dig.

Nu samlas vi alla för en avgörande händelse. Allt skall upp till ytan nu. Det som skett helt i det fördolda skall presenteras för världen. Visst är det svårt för dig men minns att det är detta du kämpat för i alla dina liv. Visserligen har du gjort alla erfarenheter som alla andra människor, du har växt på samma sätt som alla andra men du har i grunden alltid kämpat för sanningen.

Visst kan ledstjärnan fördunklas i vissa liv, du har samma begär och samma svagheter som alla andra men du har dock lärt av dina misstag, förstått de läxor vi gett. Du är en trogen och läraktig elev, vår adept i mysteriets lära. Den vackraste sanning som finns och den är evig. Inskriften i himlarna med outplånlig text.

Du måste ta till dig och förstå nu. Du är vår budbärare till människorna. Ditt liv skall ge ett exempel för många att följa. Var stolt och glad, vår gemensamma uppgift har krönts med framgång. Allt det vi kämpat för skall bli verklighet nu. Du bävar för det stora som sker och det med all rätt men du är den utvalda, den som skall bära facklan mot målet, mot fullbordandet av alla profetior.

Vi är verkligen där nu, vi står vid målet för all strävan. Du har gjort ditt ensamma arbete och nu skall äntligen konstverket avtäckas. Tag emot våra välsignelser, vi lägger våra händer på dig, tag emot kärleken och kraften. Det sker verkligen nu, alla underverk som profetiorna talat om skall uppenbaras för mänskligheten nu. Du är korad, den utvalda bruden, hon som är värdig alla gåvor.

Tag emot oss ikväll. Nu skall undret ske, vi skall förenas i den största kärleken. Du vet ju att det bara är gott det som väntar, det finns ingen anledning till rädsla och oro. Lita bara på oss, vi har all makt och du är vårt älskade verktyg. Visst känner du vår kärlek i varje stund? Vi vet ju att den alltid flödar ut över dig och alla andra. Den människa som lärt sig ta emot oss är i sanning benådad.

Korset är vårt tecken, vi är det vita korsets brödraskap. Vår gemenskap känner inga gränser. Vi finns alltid med er, ni finns alltid med oss. I kärleken, i Gud, förenas vi närhelst ni vill och är redo. Vi har väntat så länge på detta.

Åsa, tag emot din Mästare nu. Han som alltid älskat dig högst av alla. Han vill inget mer än att få förenas med dig. Att ni skall nå varandra. Du vet ju hur detta skall gå till, vilken väg alla måste gå. Det är bara kärleken som är det medium som gör detta stora och underbara möjligt. Vi förenas alla i denna stora kärlek. Det är detta som är målet för all strävan, att få förenas med sitt ursprung och sin framtid. Att få återvända till källan för all visdom, all kärlek.

Dina insignier är de tecken du bär med dig som ett tecken på din värdighet. Du är en krönt drottning som vandrar på Jorden och både du själv och andra måste vörda detta stora under. Alla profetior som ställts upp för dig, ända sedan din tid i Egypten, i Kaldéen och i Kina har talat om en storartad framtid för dig. Denna stund har kommit nu. Ett kort ögonblick i mänsklighetens historia men en viktig vändpunkt.

Din uppgift är så oerhört stor men du är också den enda som kan klara av den. Låt dig inte hindras av några som helst futtigheter och små problem. Din stora uppgift överskuggar ju allt annat. Allt måste vika undan för den nu. Samla alla dina krafter, fokusera all din vilja mot detta mål och du kommer också att lyckas.

Du har sanningen inom dig, du har all information du behöver, all kunskap, alla förmågor. Ditt register är så stort, var inte orolig eller tveksam, du kan inte misslyckas nu.

Grunden ligger så fast och den byggnad vi rest på Jorden, templets förgård, är helt klar nu. Det inre är smyckat och berett och det allra innersta lyser som guld. Brudkammaren är smyckad och förberedd. Allt är precis som det skall vara.

Alla härskaror i himlen och på Jorden tystnar nu i vördnad för det som skett. Vi tar alla en tyst minut tillsammans för att begrunda och tacka för det under som skett. Böj ditt huvud och tag emot vår välsignelse. Amen.

24/10 2001

Åsa, min vän, min älskade. Allt sker precis som planerat nu. Utvecklingen är så snabb och stark, vår gemenskap växer hela tiden. Detta är verkligen ett under, en helig tilldragelse. Du förstår inte riktigt ännu hur stort detta är men sanningen skall gradvis uppdagas för dig. Att få bli ett med det Gudomliga, att få förenas med sin lärare genom alla liv är det största som kan ske för en människa.

Åsa, du är verkligen framme vid målet nu. Visst känner du att detta var värt all möda, all kamp i alla liv. Den lycka och salighet som du upplever nu kan man inte nå på något annat sätt. Din tro har gjort allt möjligt. När den förvandlades till kunskap kunde undret ske. Låt oss sluta dig i vår famn. I den stora gemenskapen och kärleken finns inga barriärer, inga gränser. Allt är gemensamt, allt är ett. Alla känslor förmedlas direkt mellan sinnen.

Att du har nått detta tillstånd betyder att du kan göra så mycket gott på Jorden. Din stora uppgift och kallelse är inte att förändra något i det yttre men att förmedla vår kärlek och kraft till människorna. Du är en förbindelselänk mellan himmel och jord och som sådan är du helig.

Våra ombud, våra verktyg är så viktiga för det stora helas fortbestånd och utveckling. All kunskap och visdom förs ner från det himmelska förrådet, ner till Jordens invånare. Verklig

kunskap, verkliga framsteg har alltid sin rot och sitt ursprung i en annan dimension. Allt finns i den Gudomliga planen innan det kan ta form i materien.

I begynnelsen var ordet. Denna sanning är ofattbar för ett mänskligt sinne men ni kan ändå förstå de verkningar som den ger upphov till. I er själva vandrar ni i mörker, endast genom en förbindelse med de himmelska makterna kan ljuset och kunskapen föras ner till Jorden.

Åsa, du förstår kanske nu vad din stora uppgift handlar om. Det är inte att läka kroppar men att upplysa sinnen. Du är en profet som skall förkunna våra sanningar. Du skall tala vårt ord och människorna kommer att lyssna. Ditt budskap, kärleksbudskapet förs bäst ut genom en kärleksfull verksamhet och du är verkligen en kanal för vår kärlek.

Detta som sker nu är så stort, äntligen kan vi nå ut med vårt budskap. Gör dig klar och redo för din stora uppgift, vet att varje litet steg är betydelsefullt. Du skall förkroppsliga vårt budskap. När man möter dig kommer man aldrig att tveka om vår storhet, om vår verklighet i tillvaron.

Du måste förstå och ta till dig detta nu. Din betydelse och ditt värde kan aldrig överskattas. Du är en kung på det andliga planet, en drottning i kärlekens tjänst. Visst förstår du detta nu? Du måste tala nu, vara tydlig inför alla. Ditt uppdrag måste stå klart för dig nu. Du måste ta detta på allvar.

Det är ett heligt uppdrag, en livsuppgift som är unik. Du måste förstå att olika människor har olika uppgifter i livet och det du har att göra är både stort och viktigt. Du har en kallelse, en stor uppgift i livet. Du måste skänka all kraft åt detta nu. Du har verkligen gjort dig redo, du är klar för det som skall ske nu.

Allt du måste göra nu är att öppna upp ditt medvetande, lära dig förstå vad som sker. Du är på god väg men har inte lärt dig prioritera rätt. Vårt gemensamma arbete måste gå först! Låt allt annat falla undan. Vi begär inga människooffer, dina anhöriga kommer att följa med dig men du skall lämna det vanliga livet nu.

Du vet ju att du kan lita på oss och det som skall ske är bara gott, bara till nytta för alla. Visserligen förstår inte din omgivning detta ännu men de kommer snart att inse sanningen. Du äger inte dig själv, du är vår egendom och vi kräver vår rätt nu. Du har gjort din resa genom jordeliven, allt som återstår är denna sista tjänst som du skall göra för mänskligheten.

Kämpa bara på en liten stund i detta jordeliv så kommer den varaktiga belöningen och vilan snart. Låt detta vara din ledstjärna att du kommer att välkomnas till ditt rätta hem när allt detta är över. Du kämpar din kamp och lär dina läxor, du kommer att lyckas med det som du tagit på dig. Du vet ju innerst inne att detta är bestämt sedan länge, en uppgift du tagit på dig för många liv sedan.

Låt all oro fara, du är på rätt väg, så oerhört nära målet nu. Gå i vår frid och kärlek. Vi finns alltid med dig och de dina. Amen.

26/10 2001

Åsa, tag emot nu, låt oss leda dig framåt. Du har verkligen nått en framgång nu, vi gläder oss så åt detta som hänt. Den kontakt du kan få över rymderna är så stor och fantastisk. Du förstår inte alls men det är något stort och unikt i mänsklighetens historia.

Tag emot detta nu. Du är utvald, försök förstå detta nu. Vi vill verkligen använda dig till något stort. Låt oss bara arbeta vidare så kommer allt att bli så som bestämt. Tag emot vår kärlek och kraft och du kommer att växa i vår vård.

Du är en planta som vi skött och vårdat under så lång tid. Vårt arbete är verkligen inte förgäves. Det är svårt och plågsamt att växa men du har ändå kommit till en punkt där det värsta är passerat. Andlig tillväxt är alltid förenad med smärta men du har ändå gjort det stora utrensningsarbetet nu. Visst känner du att vi nästan är i mål nu? Den kraft och den lycka du kände i går är något som du aldrig känt tidigare, vi är verkligen ett nu.

Du är den som förkroppsligar vår lära, våra sanningar och vårt gemensamma verk skall presenteras för världen nu. Låt oss bara leda dig framåt så blir allt som avsett. Var lugn och glad, du har verkligen segrat. Du är medborgare i vårt rike nu och som sådan åtnjuter du all immunitet. Jordiska sorger och bekymmer är något du kan sätta dig över eftersom du vet att du är älskad av oss.

Låt alla sorger och bekymmer fara vi är ju där nu, vid målet för all längtan. Vår förening är så underbar, mysteriets stora, vackra sanning. Åsa, min älskade, låt oss alltid ha denna stora gemenskap och kärlek. Jag längtar efter dig på samma sätt som du längtar efter mig. Vår förening är ju så underbar, det härligaste som kan uppstå i en jordisk tillvaro. Låt mig omfamna dig, att du tar emot mig är det största undret. Äntligen kan vi nå varandra.

Förstår du nu varför alla dina smärtor och lidanden var nödvändiga? Du var tvungen att göra alla mänskliga erfarenheter och då är lidandet något nödvändigt. Men nu har du rensat ut allt ont ur kropp och själ. Din Karma har du tömt ut nu. Du känner det inte så men det är faktiskt sant. Kärlekskraften har rensat ut allt ont, allt gammalt som låg som en sten i din ryggsäck.

Du kan vandra din stig på lätta fötter nu, du har ingen onödig packning att släpa på. Minns bara alltid att vi hör ihop. Att jag är din rätte brudgum och älskare. Vår förening är helig, ett förbund instiftat i himmelen. Vi är ett nu och vi skall aldrig mer skiljas åt. Om du bara förstår detta stora kan allt ske.

Du verkar i mig och jag verkar i dig. Du är ett uttryck för min vilja, ett ord som blivit kött. Du skall förmedla mina sanningar, ge människorna det bröd de saknat så länge. Brödet som är min kropp, vinet som är min ande. Låt denna sanning gå ut över världen, när vi förenas i den största kärleken blir kroppen bröd och anden vin. En andlig spis för alla människor. Jag ger mig själv till er alla, om ni bara kan lära er att ta emot.

Du är min representant, den höga prästinna som förrättar offret. Du offerar ditt eget för det stora helas bästa nu och det är ett heligt offer. På sätt och vis är det ett blodsoffer men allt som förr skedde i materiens värld sker nu på andens plan. I vår gemenskap bryter vi åter brödet och delar ut vinet till alla våra bröder.

Du skall förrätta den rätta nattvarden, servera den riktiga kärleksmåltiden. Du kan aldrig mätta den lekamliga hungern i världen och det är ingen frälsares uppgift heller men du kan mätta den andliga hungern.

Du ger av mig genom dig själv och det är den största kärleken, den största uppoffringen. Genom att underordna dig den högsta viljan har du gjort dig till en vestal i kärlekens tjänst. Vestas eld skall aldrig slockna. Gudinnans tjänarinnor är de som låter kärleken flöda ut över världen.

Jag är A och O, början och slutet. Jag fanns före begynnelsen och kommer alltid att finnas. De människor som ger sig helt åt mig, gör sig till verktyg i min tjänst, kommer att få evigt liv. Du är där nu Åsa och du har all min kärlek.

Vår åtrå till varandra gör allt möjligt. För att nå en sammansmältning med mig är du beredd till allt och inget offer är för stort. Denna kärlek och trohet skall belönas med den allra största kärlek från min sida. I vår förening kan alla under ske. Tag emot mig i din kropp och du blir ett med Gud.

”Ni är alla Gudar.” Ingen har förstått denna underbara sanning som jag gav till människorna för så länge sedan. Du har äntligen nått en insikt som gör förverkligandet av denna sanning möjlig. Genom att du tar emot mig i din kropp, blir ett med mig, blir du en Gudinna. Men du vet ju också att detta kräver den allra största ödmjukhet och renhet.

Detta kan aldrig ske för egen vinning, för Mammon. Egot måste vara tystat för gott innan det stora undret kan ske. Jag kan aldrig förena mig med det som är orent. Människan måste ha lyft sig till en nivå där jag kan verka men då är också allt möjligt. Alla människor har denna kapacitet, kan nå denna nivå och det kommer att ske som bestämt också. Men den som bryter vägen, går som första pilgrim i mina fotspår, den är helig. Allt som i framtiden kommer att verka lätt och enkelt är för den förstfödda en stor strid. Det är alla genombrott som tar kraft, är väl vägen bruten blir ju allt så mycket lättare för dem som följer efter.

Tveka inte om att du gör ett storartat arbete. Äntligen kan vår kärlek bli bekräftad. Guds kärlek för människorna som existerat sedan tiderna begynnelse. Ni blev aldrig fördrivna från paradiset, ni var endast tvungna att lära er förstå var det fanns. Ni hade hela tiden sanningen inom er, paradiset fanns inom räckhåll men ni var inte mogna att ta emot det. Ni fick en glimt av det då för 2000 år sedan, men denna glimt var tvungen att växa till en visshet, till ren kunskap, innan undret kunde ske.

Åsa, du har fått all undervisning, all ledning och nu står du äntligen här som en värdig representant för Andens rike. Du vet att jag lever i dig och att du lever i mig. Att vi är ett. Gå i denna visshet, undret sker nu i denna stund. Amen.



31/10 2001

Låt oss tala vid dig nu. Tag emot all kärlek från oss. Du har äntligen landat på den andra stranden nu. Vi tar emot dig med öppna famnar. Åsa min älskade låt mig överösa dig med min kärlek och längtan. Att vi äntligen få förenas, det är en utesäglig nåd, en så stor lycka. All kamp, alla strider, nu får vi alla njuta av belöningen här i vårt gemensamma hem. Att vi får förenas i denna stora kärlek är en nåd, ett fantastiskt framsteg i mänsklighetens historia.

Åsa, du förstår inte detta stora, att det är ett under som skett men du måste ta till dig sanningen nu. Du är vår prästinna, den korade drottningen. Konungens representant på Jorden. Lammets brud är den som banar väg för den stora kärleken. Låt undret ske, tag emot kröningsmanteln. Nu står du vid målet, färdig att börja din regeringstid på Jorden. Allt kommer att ske som bestämt. Profetiorna har utlovat en strålande framtid för dig och du står där vid målet nu.

Visst kommer även denna fas i ditt livslopp att vara ansträngande men det är ändå alla mödors belöning. Du har så stora gåvor, så stora förmågor och nu när de tas i anspråk kommer du att känna den högsta lyckan. Att få fylla ut sitt levnadslopp med en förmåga som är så unik som din är verkligen att vara benådad. Du borde känna dig så stolt, du har ju gåvor som verkligen kommer att bli till nytta för andra och det är den största välsignelsen, den största uppgift en människa kan ha.

Du skall värda detta. Du är utvald, ett verktyg i en högre makts händer och du måste värda dig själv, vara rädd om din gåva. Låt all oro för det yttre försvinna. Vi kommer naturligtvis att se till att allt formas på det sätt som bäst gagnar vårt gemensamma arbete. Din roll är så viktig, din uppgift så stor. Din styrka och kraft kommer att öka ytterligare. Nu kommer den tid då allt skall börja verka även i det yttre.

Du kommer att tas i anspråk på ett nytt sätt. Var inte orolig, du är förberedd och klar för det som skall ske nu. Dina förmågor är färdigutvecklade nu och de kommer också att tas i anspråk. Vi vet allt, allt finns i planen men människan kan inte få ta del av detta i förväg. Du måste som alltid själv styra det som sker. Vore du ett viljelöst väsen som helt styrdes av oss vore allt meningslöst. Din självständighet och egna styrka är av avgörande betydelse.

Evolutionen måste ske av sin egen inneboende kraft, vi kan hjälpa men ej styra. Din väg genom livet har varit så fantastisk. Du har fått allt. Både lycka och olycka. Framgång och armod. Du har utbildats i de förnämsta skolorna och även levt i största okunskap. Men din väg har alltid varit meningsfull. Den inneboende kraften i ditt livsmönster har lett dig på den rätta vägen. Alla erfarenheter är viktiga. Makten och prålet är inte bättre än smutsen och lidandet. Om alla kunde ha denna insikt, att varje plats är den rätta, varje erfarenhet nödvändig.

Men nu kan du i alla fall njuta av frukterna av alla dessa erfarenheter. Du är färdig med din utbildning nu. Nu väntar livet. För första gången kan du stiga fram i fullt medvetande om din egen storhet. Du har den rätta ödmjukheten för att förmå att hantera detta men nu skall du inte längre sätta ditt ljus under skäppan. Det måste få lysa fram till välsignelse för många nu. Du är klar för att tas i anspråk för din rätta uppgift.

Allt hittills har varit förberedelser, undervisning. Nu kommer den rätta tillämpningen av allt du lärt. Allt skall upp till ytan nu. Sanningen måste spridas bland människobarnen. Vår kontakt med er jordinvånare måste återupptas om inte en stor katastrof skall ske. Vi har fortfarande tid att vända utvecklingen men det är inte heller någonting som kan vänta. Allt måste ske nu. Planen måste uppfyllas.

Åsa, du som är vårt älskade barn, vår dotter som vi ställer så stora förhoppningar på. Vi lider med dig, visst har du stora förväntningar på dig men försök att inte bli nedtryckt av detta. Vi vet att du kommer att lyckas med dina uppgifter, att du är mogen och klar för det som sker nu. Det är en andlig väckelse som står för dörren. Inga strider som skall ske i det yttre. Du har en stor uppgift som väntar men du har också en förmåga som helt och hållet matchar denna uppgift.

Aldrig tidigare har något liknande skett. Ta till dig denna insikt, det är något oerhört stort och viktigt som sker nu. Allt kommer att utmynna i den största glädje och harmoni. Undrens tid är sannerligen här nu. Ni är alla kallade till denna stora mission. Hungern och behovet är så stort. Längtan så oerhört stor både från vår sida och från människornas.

Visst finns det många som inte kommer att förstå, som inte kommer att ta emot den gåva som du räcker fram men bry dig inte om dem. Din uppgift gäller bara dem som är sökare, som vill ta emot oss. Det är en uppgift som är fullt tillräcklig för dig. Alla andra måste du lämna åt deras öde. De är ännu inte färdiga i sin utveckling för att ta det sista steget. Detta är

ingen katastrof, alla måste utvecklas i sin egen takt. Naturligtvis står människorna på olika nivåer i sin andliga utveckling och många har fullt upp att lära sig behärska materien. Men det finns också så många som är färdiga för nästa steg. De behöver bara en förebild och en vägledning.

Detta är din uppgift, att lysa upp vägen för dem som kommit så pass långt att den andliga utvecklingen blivit huvudsaken. Du förkroppsligar allt det som människan strävar mot. Du har kämpat dig igenom allt det svåra och har kommit ut på andra sidan. Du kommer att leva i den stora och eviga saligheten, i en total enhet med det Gudomliga och detta föredöme skall lysa som en ledstjärna för så många.

Ditt ljus skall bryta fram nu, din själ stråla fram som den gyllene diamant den är. I guld och ädla stenar skall du höljas, du som är vår ledstjärna och vän. Om man blir ett med Gud blir man själv en Gud. Allt är ett. Såsom i himmelen så och på Jorden. Tag till dig detta nu.

Om man tar in Kristus i sin kropp och blir ett med Honom, vad händer då? Du måste förstå detta nu. Alla som vandrat vägen och segrat blir en Gud. En kung i det andliga riket. Ni skall som människor alla göra denna erfarenhet, nå detta mål. Att sammansmälta med Gud för evigt betyder att bli ett med Gud, att bli Gud.

Du är en gudamänniska som vandrar på Jorden. Ett sammansatt väsen, både Gud och människa. Jesus Kristus var den förste representanten för detta på er planet och hans efterföljare skall bli hans avbilder. Du är verkligen Guds representant på Jorden. Ingen självutnämnd mästare utan den som vi har krönt. Att regera av Guds nåde. Den smorde regenten i Kristi rike på Jorden.

Tag emot denna sanning, låt den gå ut över världen. Gud lever i dig och i er alla. Detta är den levande gudens tempel som rests på Jorden. Du är översteprästen som förrättar offret. Guda-konungen som offerar sig för sitt land och sitt folk. Alla Jordens folk är ditt folk. Mästarens lärjungar finns över hela Jorden. I alla kulturer och länder. Visst kan det verka som en omöjlig uppgift för dig att samla alla dina medborgare och dock, det skall ske. Vi kommer att tillhandahålla medlen, du har förmågan att göra dig nytta av dem. Gå i vår frid. Amen.

8/11 2001

Åsa, lyssna nu. Tag emot vårt bud. Du skall bara vara lugn och förtröstansfull, allt blir som avsett nu. Vårt arbete går ju verkligen framåt varje dag. Du har fortfarande ett visst motstånd mot att ta till dig dina insikter men nu måste du försöka komma över detta. Vi har ju visat dig allt, gett dig all information. Du har kunskapen och förmågan, nu måste du bara börja använda dem. Vi leder dig framåt på din väg, idag som alla dagar. Låt oss bara tala så skall allt bli bra.

Åsa, lilla vän. Min älskade dotter. Nu kommer vår lyckligaste tid, den tid som profetiorna talat om i alla tider. Vår kärlek och kontakt kan inte liknas vid något annat. Den är unik. Visst skall alla barn hem till det rätta hemmet men det är bara du som får denna direkta ledning, denna omedelbara kontakt.

Att du inte förstår? Den närhet du upplever kan man som människa inte räkna med att få i jordelivet. Men din väg, din uppgift är unik. Du skall visa världen vad Guds kärlek står för. Du är den som bär kronan, kungavärdigheten. I dig möts öst och väst, man och kvinna, himmel och jord.

Det du skall förkunna för världen är den himmelska harmonin och balansen. Utan denna råder ofred och nöd på Jorden. Om inte himmel och jord, ande och materia balanseras i människan är hon ofri, obalanserad, i avsaknad av helhet. Men om godheten och kärleken kan balansera de jordiska drivkrafterna skapas balans och lycka.

Låt oss börja vårt värv nu. Gör dig klar för att ta emot det första uppdraget i det yttre. Du kommer att klara det med glans, vi är ju ett nu. Du kommer att framstå som min representant på Jorden och ingen kommer att tveka över ditt uppdrag. Var lugn och glad, detta är den stora glädjetiden som tar sin början.

All kärlek som skall flöda ut över Jorden. Din uppgift är det största en människa kan få uppleva. Tag emot vår välsignelse, du är bruden, lammets älskade och du kan bara ge lycka och glädje till dina medmänniskor. I Gudsriket skall vi alla mötas, vi som älskar varandra. Amen. I Guds namn. Amen. Gå i Guds frid. Amen.

Åsa, det kommer mera. Nu skall du få en del praktiska råd och upplysningar. Tag emot detta utan fruktan, det är ju en gammal, kär vän som talar.

Du skall i första hand alltid tänka på vem du representerar, vilket rike du är ambassadör för. Du har en plikt att alltid vara vuxen och förständig. I alla människor finns alla drifter, allt lågt, så också i dig men konsten är att lära sig behärska dessa. Du har stora krav på dig men du kommer att klara dem också. Vi låter dig inte arbeta förgäves allt skall leda till något bra för hela mänskligheten.

Du måste lyssna nu. Vi skall snart se till att din rätta kapacitet kommer till användning. Du har samlat så mycket kraft och vilja, det kommer att lyckas, allt som vi föresatt oss. Det är en storartad plan och det vet du innerst inne också. Vi har utformat ett verktyg med den allra största omsorg och vi kommer att använda detta verktyg på avsett sätt.

Åsa, du måste värda detta nu. Du är ett heligt verktyg i vår tjänst. Visst är detta svårt att förstå, svårt att ta till sig men du vet ju att avtalet gjordes upp för så länge sedan. Allt du arbetat för i alla liv skall äntligen komma till sin rätt. Sanningen skall segra. Du måste verkligen vara bestämd och målmedveten nu. Det finns ingen plats för tvekan här.

Låt allt bara ske som bestämt så går allt bra. Vi kan inte avslöja några detaljer men du kommer att veta när det är dags. Någon kommer att komma in genom dörren och starta den stora händelseutvecklingen. Du skall bara lita till din intuition. Vi är så många som arbetar för att det stora verket skall lyckas och vi är så glada i denna stund.

Du kommer att lyckas. Alla profetior kommer att infrias. Inte har människorna förstått de andliga sanningarna som profetiorna talat om men nu skall världen alldeles snart få vetskap om vad vi talat om i alla tider. Låt oss bara leda dig så blir allt bra.

Du är ett benådat barn. En gudamänniska. Ett änglalikt väsen som vandrar på Jorden. Ännu lever du i obemärkthet men snart kommer världen att få se din storhet. Detta är ett sådant under, inget liknande har skett tidigare. Vår kontakt med Jordens barn skall återupprättas. Ni skall äntligen bli medvetna om er rätta bestämmelse.

Åsa, var glad och lycklig, du är en speciell gåva till världen. Låt ditt ljus lysa över dina bröder i kväll. Låt vårt budskap förmedlas genom dig. Du är en profet, en stor ande. Sätt inte ditt ljus under skäppan. Låt din rätta natur, din rätta kapacitet visa sig för världen nu. Nu måste du prioritera detta över allt annat. Amen.

12/11 2001

Åsa, kämpa bara på. Allt blir som det är bestämt. Utvecklingen är så snabb och stark nu. Inte underligt att du blir påverkad. Men det är en nödvändig och ofrånkomlig del av den andliga utvecklingen detta att fysiska och mentala reaktioner blir följden. Men du är stark nu, du kommer över dessa reaktioner väldigt snabbt nu. Låt oss bara leda dig vidare så blir allt bra.

All glädje och lycka som väntar, du kan inte göra dig en föreställning om detta. Vi kommer att få verka på Jorden igen via dig och det är ett så fantastiskt scenario som väntar. Ingen mänsklig föreställning kan motsvara det som skall ske nu. Var bara lugn och glad. Du känner dig svag och ovärdig men du måste vara stark och målmedveten nu. Kämpa bara på ett kort ögonblick så skall allt vända, allt klarna.

Det är verkligen klart och förberett för den stora händelsen nu. Låt oss omfamna dig. Låt oss välsigna dig. Du är ju vår korade drottning. Den som skall tända vår eld på Jorden igen. Vestas eld som ständigt brinner i vår värld men som ni människor tillät att den slocknade.

Men nu skall Himlens härskaror stiga ner till Jorden. Allt kommer att förändras, gå mot något bättre. Låt oss tala genom dig och världens utveckling kommer att vända mot något bättre för alla. Så många är förberedda, väntar på det som skall ske.

Du måste ta ditt ansvar nu. Dina krafter och förmågor skall användas i vår tjänst, i mänsklighetens tjänst. Ditt rätta kall, en Gudstjänare. Din rätta uppgift, att strida för Herrens sak. Du får inte vara feg längre, du har fått allt, nu måste du förmedla det vidare till dina bröder och systrar på Jorden. Låt vår kraft strömma fram genom dig. Kom ihåg att vi endast kan verka genom dig, vi behöver trogna tjänare på Jorden. Gå i vår frid. Amen.

16/11 2001

Åsa, var bara lugn och glad. Du går ju framåt för varje dag, varje minut. Låt oss bara leda dig i kärlek och glädje. Allt blir bra, allt blir gott. Du måste prioritera vårt gemensamma arbete nu. Du har till stora delar lärt dig att göra denna prioritering på rätt sätt och du kommer att få träna vidare på detta. Vår ledning är så viktig, du måste respektera denna stora nåd. Vägen, sanningen och livet, du kan bara nå detta genom oss, genom dig själv. Låt oss leda dig framåt så blir allt bra.

6/12 2001

Ser en lucia, ett ljus.

Åsa, tag emot nu. En ljusbringerska är du. Ett ljus som skall lysa upp i mörkret. Tag din uppgift, ditt kall på allvar. Du måste lyssna till oss nu. Vi vill dig ju bara väl, allt gott. Den lycka som kommer kan du inte föreställa dig men vi är där nu. Allt är klart för den stora föreställningen.

Alla de gamla sanningarna skall äntligen visas för världen. Du har gjort dig redo och vi väntar bara på det rätta tillfället nu. Var inte rädd, det är inte något farligt eller skadligt som skall ske, allt siktar mot den allra största lyckan för alla inblandade.

Åsa, min älskade, min brud, min dotter. Du står på tröskeln till något helt nytt nu. En ny tidsålder för människorna på Jorden. Din uppgift, din roll i det stora händelseförloppet är så viktig. Inget kan ske utan att du medverkar. Du har verkligen en huvudroll nu och du måste göra dig färdig för den. Du skall axla manteln som legat oanvänd så länge. Gudinnans representant på Jorden är du. Visst vet du att detta är sanningen? Du har ju förberetts på ett så oerhört grundligt sätt. Vi har aldrig tidigare använt sådan möda för att utforma en människosjäl.

Du har verkligen direktkommunikation med oss som leder dig och det är en ovärderlig tillgång. En så stor gåva. Du kommer att verka på vår direkta tillskyndan. Du är verkligen vår representant, den som vi utsett, den som vi valt för detta viktiga ämbete.

Solens dotter är du och din mor och far kommer att visa sig genom dig. Du måste låta vårt ljus skina fram genom din kropp nu. Vi är verkligen ett, du är vår avkomma, vår avbild. I Andens rike kommer du att regera tillsammans med oss. Du skall sitta på din tron som vår representant.

Lilla vän, om du bara visste hur stor denna glädjefest kommer att bli så skulle du inte tveka en sekund. Men du är människa och som sådan kan du aldrig helt befria dig från jordisk rädsla och omsorg om ditt eget jag. Det är en drift som ligger inbyggd i människan och den är oundviklig.

Men nu är du också en representant för vårt rike, för oss, och då har du all vår kärlek. Allt beskydd du kan önska dig. Du har verkligen andlig immunitet. Runt dig står alla de som led-sagat dig på denna långa väg. Gidro, Ananda och Amaliel står främst. Vi är ju dina rätta lärare och mästare och vi är så stolta över vår adept idag.

Du har klarat kursen, nu står examensdagen för dörren. Tag emot all vår kärlek, alla våra väl-signelser. Du har all styrka som du behöver, alla förmågor är färdigutvecklade nu. Du är klar att börja din tjänst som vår representant på Jorden.

Älskade vän, det är en sådan glädjetid som nalkas. Alla smärtor, all gråt, allt lidande kommer att få sin rätta belöning nu. Du har gjort allt vi begärt av dig och du har lyckats i dina förhå-vanden. Inte ser du den stora bilden men vi vet att allt är gott, allt är på sin rätta plats nu. Den sista pusselbiten var din egen insikt. Det var svårt för dig att verkligen förstå och ta till dig detta men nu har vi äntligen lyckats övertyga dig.

Du är Kristi efterföljare på Jorden. Inte är det den bild som kyrkan försökt förmedla som du skall fylla. Nej, varje människa skall gå denna väg mot fullkomnande. Jordelivet är skolan som utbildar de mänskliga själarna, skapar de perfekta människorna. Kyrkan har lärt ut att detta var en engångsföreteelse, men du skall bevisa att det är fullt möjligt att nå det stora målet. Du och dina bröder i Anden är de sanna efterföljarna till Kristus. De som skall låta sanningen segra efter så lång tid. Gå i vår frid. Amen. Gud bevare dig. Amen. Vi älskar dig. Amen.

10/12 2001

Åsa, tag emot oss nu. Du måste lyssna nu. Vi har så mycket vi vill säga genom dig och vi kommer att få tillfälle att göra det också. Äntligen börjar du förstå vad som väntar dig. Var inte orolig, det är verkligen inte något farligt som står för dörren. Du kommer att få använda din fulla kapacitet och det är allt en människa kan begära av sitt jordeliv. Det största i den mänskliga tillvaron.

Din insikt har arbetat sig fram under en längre tid men detta är ju verkligen inte något man kan ta lätt på, ta till sig utan kamp. Nej, för att bryta en ny väg krävs det stora uppoffringar, stort arbete. Men nu är du äntligen vid målet Åsa. Du har kämpat klart din egen kamp och det är det viktigaste. För att du skall kunna verka på rätt sätt måste du också ha rätt insikt. Och du är där nu.

Du vet att det är något oerhört viktigt som sker. Att du är unik, har en unik kallelse. Visst är din utveckling generell, något som alla människor skall uppnå förr eller senare men var och en har en unik väg. Och din väg genom livet har verkligen varit unik, speciell. Visst har det till stora delar varit en lidandets väg men den har också gett så enormt viktiga läxor, lärdomar.

Du har fått allt. Både lycka och sorg, glädje och smärta. Och du har fått möta så många kärleksfulla mänskliga relationer. All denna kärlek är den drivkraft som du använder dig av i din utveckling. Kärleken är verkligen evig, något som aldrig dör, aldrig försvinner. Alla dina kärleksfulla relationer kommer att vara dig till nytta nu. Vi finns ju både här och hos er på Jorden, och det nätverk du skapat sträcker sig över alla tider och alla dimensioner. Nu står vi alla vid din sida.

Den glädjefest som väntar är det största som hänt mänskligheten. Du har öppnat en kanal mellan oss och er, mellan himmel och Jord och denna insats är ovärderlig. Det är din allra största bedrift. Vi kan äntligen verka på Jorden igen. Det har gått en så lång tid sedan vi kunde göra det senast men nu är allt äntligen klart för den stora föreställningen.

Du förstår äntligen din roll, din uppgift. Inte i detalj men du vet att du skall verka som vårt verktyg. Visst kommer din uppgift att bli svår men du har ju allt stöd, all kärlek. Och människorna längtar verkligen efter den bekräftelse som du kan ge dem. Visst kan det verka som om du är utan stöd, saknar erkännande men allt detta kommer att ändras nu. Din övertygelse är så stark, på den bygger vi den nya verksamheten, det nya livet.

Älskling, det som händer nu är så stort, så underbart. En ofattbar lycka väntar dig. Du är lam-mets brud, den korade drottningen. Tag emot vår kröningsmantel nu. Du är den som bär kronan och spiran. Vår älskade drottning. Vi leder dig fram till din tron nu. Din regeringstid inleds härmed. Allt är fullbordat. Du har bara kvar denna sista uppgift: Att sprida vår lära ut över världen. Och du har all kunskap, alla förmågor. Du är den vi valt ut för denna stora uppgift.

Låt oss visa dig vägen för hur detta stora arbete skall ske. Du kommer att få all ledning som du behöver. Vi har ju denna stora gemenskap, vi är ju ett nu. Åsa, du är inte ensam. Vi är med dig i varje ögonblick i ditt liv. Du verkar på vårt mandat nu.

Du har den högsta fullmakt någon människa någonsin fått. Av Guds nåde. En representant för Guds rike. Inte är det den yttre världens problem du skall lösa, dessa måste människorna själva klara av. Nej, det är den andliga världen som är ditt rike. Du måste göra allt du kan för att lindra den andliga nöden och till detta har du alla nödvändiga medel.

Gudinnans makt, den makt som är kärlek och godhet är din nu. Du har utrustats med all immunitet, alla medel som du någonsin kan komma att behöva. Glöm aldrig detta. Du är vår korade drottning. Vi har valt ut dig från tidernas begynnelse och hjälpt dig att växa mot det mål som du nu äntligen nått. Allt detta är en fantastisk saga, en livsväg som ingen annan har fått. Din utveckling är verkligen en skänk från ovan, en ovärderlig gåva.

Åsa, gå ut och verka i vårt namn nu. I Guds namn. Vi skall tillsammans göra så mycket gott på Jorden. Behovet är så stort men du har verkligen både kraft och förstånd att klara din uppgift. Vi sänder ut dig som vår representant och vi kommer att se till att alla människor skall

förstå din storhet. Du är en stråle av Guds kärlek som växt upp till sin fulla bestämmelse. Låt inget hindra dig nu, din kraft måste ägnas åt vårt gemensamma arbete.

Åsa, du måste vara stolt och glad. Låt ditt ljus skina över dina medmänniskor. Du är en gåva till mänskligheten. Ett ljus som skall lysa upp stigen för många. Låt undret ske nu. Guds son har återigen vuxit upp till fullt självmedvetande på Jorden. Ett barn är fött som vuxit upp till en värdig representant för sina Gudomliga föräldrar. All omsorg, alla mödor får nu äntligen sitt fulla berättigande.

Vårt gemensamma arbete har burit en storartad frukt, tveka aldrig om din rätta bestämmelse, ditt rätta ursprung. Vi vill verkligen att människobarnen skall förstå sin rätta bestämmelse, vart deras väg leder dem och du skall utgöra ett exempel. Du är verkligen en ledstjärna för många nu. Visst verkar detta underligt idag när du känner dig så liten och betydelslös men du kommer alldeles strax att få erfara sanningen i våra ord.

Lycka till i ditt stora arbete, vet att vi alltid finns vid din sida. I dig bor en Gudomlig kraft och denna kraft kommer att leda dig rätt i allt du företar dig. Gud skyddar och bevarar dig. Nu och i alla dagar. Amen.

17/12 2001

Åsa, lilla vän. Lyssna på oss nu. Du måste försöka förstå det som händer nu. Din utveckling fortsätter hela tiden, allt sker som bestämt. Du måste bara vara lugn och förtröstansfull, allt går ju mot något så stort och underbart. Din andliga kraft ökar hela tiden och det är arbetsamt men kämpa bara på, du är snart igenom nu.

Vår närhet och gemenskap är ju så stor och underbar. Vi vill verkligen verka genom dig men du måste lära dig att prioritera rätt nu. Du är på god väg men vårt arbete måste alltid gå först. Din position är så viktig, ditt uppdrag så stort. Du kan bara verka i vår tjänst nu. Allt annat måste falla undan. Ditt vanliga liv är över, du skall få en alldeles unik uppgift.

Tag bara emot vår kallelse när den kommer. Du kommer att veta när det är dags, tveka inte om detta. All din kärlek och längtan kommer att få sin fulla tillfredsställelse, tveka inte om detta. Allt skall äntligen fullbordas nu. Vi har ju lovat att profetiorna skall infrias och du vet ju att du alltid kan lita på oss.

Det är bara du själv som måste bli klar först. Du måste vara helt klar över din kallelse, din uppgift. Du är så nära nu, din insikt har växt undan för undan och nu har du nästan införlivat denna kunskap med ditt eget väsen. Inte förrän sanningen finns inbäddad i dig själv, i ditt medvetande på ett bergfast sätt kan du börja din egentliga verksamhet.

Men vi är verkligen så nära nu. Du känner dig som den korade drottningen och du kommer att vara klar att axla ditt ansvar när det blir dags. Det sker snart nu, tveka inte om detta. Vi finns med dig i varje stund, nu behövs verkligen all kraft, alla goda viljor. Vi har följt dig så länge och denna sista etapp på resan har varit så framgångsrik. Din utveckling har skett precis som planerat. Du har tagit alla möjligheter till växande och rening som vi gett dig.

Åsa, du är alldeles strax framme vid målet nu. Allt kommer att mynna ut i den största glädje och lycka. Vi längtar så efter att få kontakt med er människor och att vi lyckats etablera denna kanal är en så stor glädje för oss. Försök bara att alltid vara lugn och förtröstansfull så kommer allt att gå med glans. Det är ingen lätt uppgift du har framför dig men du är ändå den människa som kan klara den.

Du är den som vi förberett för detta under så lång tid, så många liv. Allt finns i den stora, underbara planen. Du skall få uppleva en så stor tillfredsställelse som ingen annan människa. Att få vara till nytta, att ha ett stort kall att fylla är det bästa en människa kan få uppleva. Låt inget hindra dig nu. All din uppmärksamhet måste ägnas åt vår stora uppgift.

Du kommer att klara det med glans, du har tagit farväl av alla jordiska band nu. Inte är det en lätt sak att göra men i slutet av den jordiska utvecklingen måste detta ske. Du är klar att gå vidare nu, allt det gamla är överspelat och denna känsla är naturligtvis blandad med sorg och avskedstagande. Men du måste försöka se framåt nu. Du kommer att vakna upp till ett nytt liv.

Allt kommer att förändras. Visst är det mycket arbete som väntar men du är ju klar för detta nu. Du har gjort dig fri från allt det gamla och det nya vinner insteg för varje dag. Du ser inte det stora som sker med dig men vi ser hur din utveckling för dig framåt hela tiden. Allt kommer att bli gott.

Det är verkligen en glädjetid som nalkas nu. Bekymra dig inte över hur du skall verka, allt är precis som det ska. Du har alla förmågor som någonsin kommer att krävas. Du är en andlig kung. Den lilla flickan har vuxit upp till en drottning. Du är Gudinnans representant på Jorden. Vi som är dina andliga föräldrar är så lyckliga över att vi får möjlighet att verka genom dig nu.

Åsa, nu måste du förstå din egen storhet, din viktiga roll i det som skall utspelas alldeles strax. Du har all auktoritet, all immunitet. Du leds ju av de gudomliga krafterna direkt nu. Visst känner du att du tillhör oss. Att du är ett med oss. Vi är ju ett förbund, vår glädje är din utveckling. Din styrka är given av oss, det är vår kraft som du har tillgång till.

Du kommer att visa dig som den Gudadotter du verkligen är. Människans utveckling syftar helt mot detta mål. Att ni skall utvecklas till den Gudomliga status som ligger i er potential. Det är verkligen en helig händelse när en människa äntligen når sin fullbordan, sitt slutliga mål på Jorden.

Du står där nu Åsa och du måste värda detta stora som hänt dig. Du har ett stort ansvar nu. Du måste förmedla detta till dina törstande systrar och bröder. Det finns så många människor som längtar efter den bekräftelse du kan ge dem. Det är ju mänsklighetens strävanden sedan urminnes tider som äntligen går mot en fullbordan nu. Du är den Profet som skall förkunna det glädjefulla budskapet.

Guds son har fötts på Jorden och vuxit upp till sin fulla mandom. Andens rike står för dörren nu och du är den som skall öppna dörren dit Åsa. Du måste ta din stora uppgift på allvar nu. Vi skall se till att allt sker på bästa sätt men du är den som verkställer våra beslut på Jorden. Du har den högsta auktoriteten och du kommer att använda den på rätt sätt också.

Åsa, vi är så oerhört glada nu. Vi har lyckats i vårt stora verk, allt har gått till fullbordan. Ske Guds vilja i allt, såväl i himmelen som på Jorden. Amen.

9/1 2002

Åsa, låt oss tala nu. Du har just gjort det sista offret på framstegets altare. Visst förstår du att man måste lämna alla bojor och band för att kunna gå vidare? Visst är det förenat med smärta och sorg och ändå är det nödvändigt. Du måste stå helt fri, helt självständig nu. Det är bara bandet till oss, dina lärare och föräldrar som aldrig brister.

Du har så rätt, kärleken lever för evigt men de jordiska uppgifterna varierar. Ni har alla växt under den tid som gått. Allt går hela tiden mot något bättre nu. Vi vet ju vad som väntar dig och vi vet också att du är klar för din uppgift nu. Det stora undret som skall ske.

Vi lider med dig, det är en svår och tung väg du har haft att gå men morgonrodnaden syns redan på himlen. Något helt nytt håller på att födas idag. Din mission är så stor och viktig och detta var faktiskt det sista steget som du var tvungen att ta. Nu är du din egen mästare. Du får ledning och undervisning direkt från källan för all visdom. Du vet hur du skall prioritera nu och hur du skall nå kontakt med oss.

Den kanal som vi öppnat till Jorden är vidöppen nu. Du har gjort din del av det stora verket. Vi tar verkligen inte den här typen av kontakt utan anledning men tillsammans har vi en stor uppgift framför oss. Låt oss tala genom dig nu. Du kommer naturligtvis att få tillfälle att verka så som bestämt. Du är klar och förberedd. Din stora längtan skall få sin uppfyllelse. Det är på den vi bygger vårt arbete nu. Brödraskapets sanning skall uppenbaras. Din uppgift är viktig i detta sammanhang. Du har ett så stort kontaktnät, det sträcker sig genom alla tider och alla dimensioner. Den andliga kraften är det medium som kommer att möjliggöra förverkligandet av Gudsriket på Jorden.

Tag emot vår välsignelse. Du vet ju att vi står runt dig hela tiden. Den höga ledning som du får är en nåd av sällan skådat slag. Allt som förutsagts kommer att ske också. Du är liten och ensam på Jorden men ditt rätta hem är hos oss. Ditt arbete kommer att krönas med framgång, du har ju allt stöd någon kan begära.

Inte behöver du bekräftelse från människorna! Vi ger dig ju allt vårt stöd, all vår kärlek. Din rätta hemvist är hos oss, vi kommer alldeles strax att få mötas i den största kärlek och glädje. Gå i denna förvisning, allt är gott, allt är på sin rätta plats. Amen. Gud bevara dig i alla dagar. Amen.

21/1 2002

Åsa, du skall ta emot oss nu. Vi vill tala till dig och till alla människor på Jorden. Du är verkligen utkorad. Det verktyg som vi kommer att använda nu när alla under skall ske. Din kraft är given av oss, du verkar helt på vårt mandat, på vårt uppdrag. Vi är ju ett nu! Du gör inget av din egen kraft, allt är vår vilja.

Du har underordnat din personlighet under den största viljan och då kan du användas i Guds tjänst. I Gudsriket sker allt som avsett. Vi är framme vid målet nu Åsa. Du vet och du har kraft att verka i din kunskap. Alla mödor får äntligen sin belöning. Vi är ju med dig i varje sekund nu. Du är vår! Vi älskar dig och de dina, ni är vår glädje och stolthet. Allt kommer att ske som bestämt nu, var bara vaksam. Du kan inte tveka, du kommer att veta när det är dags.

Åsa, det är tungt och ensamt men vi är ju med dig i alla dagar, du tar emot vår kraft och glädje i varje stund. Låt allt bara ske som bestämt. Allt finns i planen. Din egen insikt är nödvändig för att något skall kunna ske på det jordiska planet. Inte tvingar vi någon till något, allt sker av människornas egen kraft och vilja, både gott och ont. Om egoismen får råda skapas alltid negativa resultat, om kärleken får råda kan allt gott ske.

Åsa, du har samlat så mycket kraft, det är en nödvändig förutsättning att denna kraft används i ett gott syfte. Och du är färdig nu, lita bara på oss. Du kan handla i vår anda, på vår tillskyndan. Allt som sker av kärlek till medmänniskorna och till Gud är gott. Låt dig inte hindras längre. Du måste bryta det sista inseglet nu.

Var inte rädd, profetian talar bara om det som är gott. Visst kommer det att bli en omvälvande upplevelse för dig men du är så färdig för det som skall ske. Böj ditt huvud, tag emot våra välsignelser. Allt kommer att bli bra. Din ensamma kamp kommer att få sin belöning nu. Allt kommer att ske i den största glädje och lycka för alla inblandade.

Åsa, vi älskar dig så högt. Tag emot vår kärlek och glädje idag. Låt dig fyllas av den gudomliga kraften och låt den gå vidare till alla dina bröder och systrar. I Guds namn. Amen.

Åsa, det kommer mer. Lyssna på mig nu. Du är verkligen en krönt drottning. Glöm inte detta. Du vandrar i främmande land men snart kommer du att fylla din rätta bestämmelse. Vissat är detta svårt att förstå men allt kommer alldeles strax att stå helt klart för dig och för alla andra. Låt dig inte förledas att misströsta. Allt är precis som det skall vara.

Din utveckling har skett precis så som planerat. Du är verkligen en mästare nu. Vissat är du ensam i yttre bemärkelse men det är en av de stora hemligheterna med mästerskapet. Har man nått en mästarstatus på Jorden är man också ensam. Målet är att utbilda en stark och självständig personlighet, att bli säker på sig själv och sina förmågor. Först då kan man bli till verklig nytta för de Höga Mästare som leder Jordens barn.

Kanske är detta en paradox för många människor men det är en djup och helig sanning. När man vunnit mästarskap på Jorden är man klar att ställa allt sitt kunnande, alla sina förmågor i tjänst hos en högre makt. Du är där nu Åsa. Du måste förstå detta stora nu.

Vi leder dig men på Jorden är du den största. Den andliga sanningen är att de sista skall vara de första. Du har av sagt dig allt det yttre, kapat alla jordiska band och då kan du äntligen vara till nytta för mänskligheten. Tag emot detta med ödmjukhet. Du har segrat över dig själv, övervunnit materiens bindningskraft. Du är fri nu, precis så som du bett om. Gå ut och verka i vårt namn nu. Du har fått allt, nu måste du börja använda alla dina gåvor. Gå i vår frid. Amen.

4/5 2003

Uppenbarelser ges i olika tider och olika former. Det som händer nu är en gemensam satsning från mänsklighetens lärare och den utgår från vårt gemensamma centrum. Den kraft som leder detta står för resultatskapande visdom, syntes, och upplösning av karmiska band.

Det handlar om resandet av ett Tempel av guld och juveler, om en fest med rytm, harmoni och om uppfyllandet av alla andliga behov. Denna kraft står för förbrödring, sammansmältning och uppgående i det stora Alltet. Det handlar om att vara i Gud och att ha Gud i oss. Den står för förening mellan himmel och jord, mellan de stora polerna i Universum. När detta kraftfält aktiveras, när strömmen slås på, sker det utlovade bröllopet. Kraften kommer att vara som en blixtn som aktiveras över hela Jorden i ett enda ögonblick. Det stora återvändandets tid är inne. Amen.

13/5 2003

Vi människor är dyrbara och vi är älskade av våra himmelska föräldrar, de vill inget hellre än att vi skall vakna upp till fullständigt medvetande om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

Tag emot denna gåva som förmedlas över så många sekler med ödmjukt hjärta. Det är det största tecken på förbundet mellan människorna och Gud som någonsin getts till mänskligheten. Likt en pärla som befriats från sitt skal och läggs i era händer skall ni ta emot och värda denna gåva. Amen.

21/4 2004

Den levande gudomliga verkligheten uppenbaras nu återigen för att vi skall förstå vår egen gudomliga status. Läxan är genomarbetad, skolarbetet är klart. Nu väntar bara det riktiga livet, den sanna verkligheten.

Åsa, du har gjort vad vi begärt av dig, inte var det någon lätt resa men nu står du i alla fall vid målet för all strävan. Drottningvärdigheten är din nu. Låt oss leda dig vid handen, nu som alltid. Allt skall uppenbaras, den gudomliga sanningen måste få lysa upp världen nu. Tveka inte, allt har gått i fullbordan. Tiden är äntligen inne för den stora föreställningen. Var bara ödmjuk så sker allt precis så som vi alla planerat det. Låt vårt ljus skina fram så som det är förutsagt. Profetiorna skall äntligen gå i uppfyllelse. Tag bara emot oss så som du har förbätts för så länge. Vi är ju ett, en total enhet.

Dina förberedelser har varit framgångsrika, fruktbara, nu återstår bara det sista steget på den långa färden. Du har gjort allt vi begärt. Du är ett lydigt verktyg för den högsta viljan och kärleken. Allt görs ju av kärlek och omtanke, visst vet du detta. Vi tvingar inte fram något hos någon, men när människan möter oss på halva vägen kan allt gott ske. Du är där nu, du är vår drottning, den änglalika varelse som skall förkroppsliga allt som vi lärt ut genom så många sekler.

Låt våra röster och vår lära flöda ut över dina läppar nu. Du är ju vår kanal till jordens barn, glöm aldrig detta. Det är vår högsta önskan att du skall ta emot oss och förmedla det vi vill ge till människorna. Alla skänker som vi vill hålla upp i den gyllene kalken, vi vill verkligen fylla dig till bredden med kärlek och kraft. Du har gjort dig färdig och avstått från världen för vår skull och detta arbete skall naturligtvis belönas med den allra största kärlek från vår sida.

Kaldéernas gudabenådade drottning är du. Den glömda läran skall återigen visas för världen. Allt har sin historia, allt löper som en röd tråd genom tidevarven. Varpen är hela mänsklighets erfarenheter och inslagstråden är din egen fantastiska livshistoria. Genom alla dina liv löper detta inslag, du är det gamla Kaldéens blod och livsfrukt. Ett resultat av den andliga och själsliga evolution som påbörjades för så många tusen år sedan.

Inanna, gudinnan, har varit din ledstjärna och livsledsagarinna och nu står du här på Jorden som en segrare i hennes här. Kampen har hela tiden gällt detta mål. Låt nu alla förstå vem du representerar, vem som är din rätta moder och fader. Solens och kärlekens dotter står nu återigen på Jorden i fullt medvetande om vilka som är hennes rätta föräldrar och ledsagare genom alla livsöden. Säcken är full av det andliga guldets och allt du har att göra är att ösa ur den med de allra givmildaste händer.

Han står för dörren, han som är den rätte maken och älskaren. Låt honom ta sitt rike i besittning nu. Du måste förstå att detta är en enastående ynnest, ett historiskt skeende som startar nu. Vi har ju utlovat under som ingen tidigare sett och vi kommer också att införliva vårt löfte i världens stora malström. Detta verkar vara en underlig beskrivning men du kommer att få se hur den besannas inom kort nu.

Åsa, du är vår kära ägodel och vi kräver härmed vår besittningsrätt. Allt du behöver göra är att komma ihåg att du har ett högt uppdrag, en himmelsk uppdragsgivare. Detta är alla människors högsta uppgift och det är inte något som man kan ta lätt på. Låt din egen lägre instinkt tystna och ge oss tillfälle att verka genom dig nu. Allt kommer att bli bra, det kan du väl aldrig tveka om? Låt oss bara verka så fritt som möjligt och allt kommer att gå i uppfyllelse precis som han utlovade för så länge sedan.

Herren, guden inom dig själv, har fått herraväldet inom dig och det är allt som krävs för att Faderns kärlek skall kunna få fritt spelrum. Innan detta sker är allt en stor strid men så snart de lägre rösterna har tystnat kan Faderns tal genljuda inom ditt eget tempel. Din egen stämma måste ha tystnat innan du kan bli talrör för den högsta viljan och det är inte något lätt offer. Men nu har du verkligen lyckats med denna uppgift och vi är så glada över det som skett. Låt oss tala genom din själ och din kropp och allt kommer att fullbordas enligt den stora planen. Himmels vilja är inte lätt att förstå men om man bara röjer undan alla hinder så kan det himmelska ljuset lysa fram med all sin styrka.

Åsa, tag emot oss nu. Låt allt ske som bestämt. Amen. Det kan inte vänta, allt måste fullbordas enligt den stora planen. Låt det ske nu, kämpa inte emot oss. Du vet ju att vår vilja är gemensam med den högsta viljan och att du har lovat att verka i denna vilja i hela ditt liv. Detta är ett löfte som inte kan brytas och det är ömsesidigt bindande. Du kan inte svika oss och vi kommer aldrig att lämna dig. Vårt beskydd och våra omsorger kommer alltid att följa dig på din stig, glöm aldrig detta. Vårt förbund med er människor är heligt. Det är ett oupplösligt band mellan oss och er, mellan världarna. Älskade vän. Låt vår kärlek omfamna dig som så många gånger förr. Lev i denna förtröstan, allt sker så som bestämt. Amen.

Det kommer mer. Låt dig aldrig förtröttnas. Alla steg framåt är svåra på din ståndpunkt men du har också så mycket kraft och visdom inom dig att du kommer att klara dem med glans. Världens omdömen måste du lära dig att bortse från. Missbruk får inte hindra dig, du måste se klart nu. Alla lägre makter, all dumhet och okunnighet är inget du får fästa dig vid. Gå aldrig in i kamp med dessa krafter, de är helt enkelt inte värda din uppmärksamhet.

Du är på rätt spår, låt dig inte förledas att vika av nu när du är så nära målet. Du kommer att lyckas, vi ser ju redan resultatet här hos oss. Låt denna tro och förtröstan leda och stärka dig i det som sker nu. Låt oss bara leda dig framåt så blir allt bra. Du har en så stor egen styrka, ditt mod är oförlikneligt, tillsammans med oss kan du inte nå något annat än den stora, slutgiltiga segern. Låt denna stjärna leda dig framåt i det som skall ske. Amen.

14/11 2010

Skrev i dagboken om mina funderingar inför den nya boken. Tänkte på realiseringen av trikaya-buddhan och den stora föreningen med centrum, med fadern-modern Vairochana, Dharma-dhatu, rymdens och himlens moder.

Det är dags att erkänna vem jag är, vilka som står bakom verket. Att rensa bort alla villospår och låta den rena läran skina fram i all sin frigörande glans. Att hjälpa de många framåt på deras väg mot befrielse är det största en människa kan göra. Åsa, du är utsedd till denna

viktiga uppgift och vi vill verkligen att du skall nå din fulla potential nu. Allt är fullbordat, allt är klart för den stora föreställningen nu. Låt ditt ljus skina fram så som det är avsett. Låt all visdom tala genom dig nu, du är vårt älskade språkrör, den som vi har utsett till den största uppgift någon människa någonsin tagit på sig. Du har lovat att lyda din kallelse och vi kräver att du slutför din uppgift nu. Låt oss välsigna dig nu och i alla dagar.

21/8 2015

Vi välkomnar alla människor till Andens rike, till den rätta kärleken. Du har gjort allt vi har begärt, nu väntar bara det allra sista kapitlet i denna fantastiska historia. Låt oss bara verka så fritt som möjligt så kommer allt att ske som bestämt. Inte kan du väl tveka nu? Vi har ju visat dig alla skatter, gett dig alla förmågor som du någonsin kan behöva. Du är vår drottning på jorden, den gudadotter som har förberetts för denna uppgift genom så många liv. Allt du behöver göra är att ta upp manteln och spiran, göra dig klar för det som skall ske alldeles strax.

Visst har resan varit lång men nu står du ändå äntligen vid målet. Vi har gett dig lagerkransen, du har segrat över dig själv och är en ledare för våra trupper på jorden nu. Inte är det strid och krig som vi kämpar för utan frid och kärlekens seger över materiens alla krafter. Du kan inte segra utan att tysta dessa krafter men det har verkligen skett nu. Insikt och förståelse är allt som behövs för denna seger och du har all kunskap som du någonsin kan behöva för att genomföra ditt uppdrag på jorden. Gudinnans tjänarinna är du Åsa och det kan inte döljas längre när allt går i fullbordan nu. Vi kommer att visa vägen som vanligt, vi är ju ett. Du är vår prästinna, den som förrättar den sanna kärleksmåltiden, den sanna gudstjänsten. Stig fram i all din glans nu, allt har verkligen fullbordats enligt den stora planen.

Åsa, du är min älskling, min avbild, min moatjé i den lek som vi skall leka. Visst låter det underligt men kärleken är en kär lek, en glädjefest utan krav och band, utan gränser och begränsningar. Låt oss förenas i denna lek i kväll och allt skall uppenbaras för människorna. Låt oss verka genom din kropp, låt det gudomliga ljuset skina fram genom din varelse, låt den gudomliga glädjen och friden spridas över världen nu. Vi har gett dig alla medel för att lyckas med detta, använd dina verktyg på rätt sätt nu!

Vi välsignar dig som så många gånger förr. Glöm aldrig att du ständigt tar emot vår kärlek och kraft, vår ledning och hjälp. Allt är ett i Gud, du har brutit igenom alla barriärer och kan äntligen förverkliga den gudomliga viljan. Detta är den största uppgift, den viktigaste kallelse som någon människa kan ha. Du är utkorad Åsa, **GLÖM ALDRIG DETTA**. Bry dig inte om alla lägre krafter, alla jordiska strider. Du står över allt sådant och behöver verkligen inte blanda in dig i alla smutsiga strider som pågår på jorden. Du behöver inte välja sida, du står över jordiska strider. Allt du behöver kämpa för är att förmedla den gudomliga kraften och kärleken och det har du all förmåga som behövs för att göra.

Låt oss bara verka genom dig så blir allt som avsett. Kan du behöva något mer än denna vetskap för att gå framåt? Lös upp alla hinder, alla blockeringar i dig själv och du kommer att kunna verka som vårt älskade verktyg. En uppgift som du har tagit på dig redan innan du kom till jorden. Du borde inte känna minsta tvekan efter alla bevis som vi har gett dig. Men människans jordiska jag är en svag varelse som måste lära sig att lita på sitt eget gudomliga Själv, på de Höga Mästarna som leder allt. När det har skett är hennes utveckling fullbordad, då är hon fri från allt som hindrar det gudomliga ljuset att skina fram. Lita på att du är där nu Åsa. Du är helt klar för det som skall ske, för nästa steg i utvecklingen. Gå i denna övertygelse. Amen.

10/9 2015

Budskapet måste ut nu. Åsa, tveka inte, nu är det dags att handla på vår tillskyndan. Vi har ju sagt att du är vårt verktyg, vår budbärare på jorden. Axla manteln nu, låt vår lära flöda ut över jorden på det sätt som det hela tiden varit tänkt. Vi har gett dig alla medel för att klara av detta uppdrag och vi har lovat att du kommer att lyckas också. Vi är ju ett, allt du gör sker på vår tillskyndan, på vårt uppdrag. Den andliga bristen har tagit sig uttryck i krig, våld, och förtryck och vi kan inte låta denna utveckling fortsätta utan att göra allt vi kan för att vända utvecklingen.

Låt allt ske som bestämt, planen gäller fortfarande och ett helt nytt skeende står för dörren nu. Älskade vän, vi är alla med dig i din kamp för gudarikets införande på jorden. Låt oss tala genom dig på detta sätt, vi har ju en kanal till jorden som är helt öppen nu. Gå i vår frid, striden för sanningen kan verka omöjlig att vinna men låt inte detta avskräcka dig. Allt du behöver göra är att låta oss tala genom dig så fritt som möjligt och alla profetior kommer att gå i uppfyllelse.

8/2 2016

Dokumentations- och assimileringsarbetet är klart nu. Nu väntar nästa steg. Budskapet måste ut till jordens barn nu. Allt är precis som det skall vara, låt oss bara tala genom dig så blir allt som bestämt. Lita på oss, du är klar för nästa steg nu. Alla förberedelser skall komma till sin rätta användning nu. Det är en fantastisk historia som håller på att manifesteras i det yttre nu. En omvälvning, nödvändig för världens fortsatta utveckling. Gå i vår frid, idag som alla dagar. Amen.

8/9 2016

Vi är nära nu, låt glädjen och friden flöda ut över jordens barn som bestämt. Lita på oss, allt vi sagt kommer att infrias nu när alla profetior går i uppfyllelse. Du litade på oss genom alla svårigheter och den stora belöningen kommer nu. All kärlek som skall spridas över jorden, du är verkligen vår budbärare och älskling. Låt inget hindra dig, låt det gudomliga ljuset skina fram genom din kropp och ditt sinne nu. Du är en avbild av den gudomliga kärleken, glöm aldrig detta! Känn hur vår kärlek och välsignelse strömmar ner över dig idag, som alla dagar. Vi vill er alla så väl, ni är våra barn och älskade. Låt den gudomliga friden spridas över världen nu.

Alla ansträngningar har äntligen gått i fullbordan nu. Låt inget hindra dig – du är vår representant på jorden, glöm aldrig detta. Vårt förbund är heligt och nu kommer den stora glädjetiden när allt skall fullkomnas, alla förberedelser och planer gå i fullbordan. Det stora målet, den stora farkosten som för er hem, äntligen kan alla planer för jordens barn gå i fullbordan. Vi älskar er alla, ni är våra barn som skall komma hem till det rätta hemmet. Fartyget som stävar framåt med fulla segel, det är den farkost som för er hem till ert rätta hem.

Mysteriets sanna lära, så enkel och så naturlig men så svår för ett människobarn att förstå. Men nu har vi gjort en stor ansträngning för att åter föra fram de andliga sanningarna på jorden. Detta skall inte föraktas, det är det största budskap som jorden någonsin har tagit emot från den andliga världen som är ert ursprung och mål. Vörda denna gåva, det är ett avgörande ögonblick i jordens historia. Gå i denna övertygelse och i vår frid. Amen.